

The background of the cover is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing golden light trails. These trails are composed of many thin, overlapping lines that swirl and loop around, creating a sense of movement and complexity. The light trails are most concentrated in the center and upper right, where they form a dense, circular pattern. The overall effect is that of a starburst or a nebula, with the golden light contrasting sharply against the dark background. The text is positioned in the lower half of the image, with a red vertical bar on the left and a red triangular shape in the top right corner.

Tomasevangeliet

Personliga tankar kring en gåtas klarhet

LOGION 1 – 114

Restauration, inledning, kommentarer och efterskrift
av Paul Lindberg

Restauration:

TOMASEVANGELIET FÖRBJÖDS, efter att i över 700 år varit en del av fem jämställda evangelier. Tillsammans utgör dessa fem evangelier Jesus ord. Men, det totalitära försöket att släcka elden, som Jesus låtit brinna, avslöjades till slut. Det är bra bränsle i Tomas-evangeliet, och låter dem som vill förstå dessa ord också brinna för orden. Det handlar om Ordets betydelse, genom Jesus ögon och perspektiv. Sakligheten och äktheten har segrat; allt detta bottnar i en trovärdig internationell forskning som har redovisats.

Klarheten ger Tomasevangeliet en viss förstahandsroll för Jesusintentionens fortsättning, just för vår tid. Perspektivet tycks ligga förborgat i detta evangelium, enligt Jesus själv. Jesus uppenbaras som kärleken och rättvisan – Jesusintentionens förkroppsligande.

I reparationsbygget öppnas Jesus förborgade evangelium; Jesus gåtfulla ord övergår till ändamålsenlig betydelse. Detta är vad Jesus tydligt berättar i alla fem evangelierna.

I vår tid ska vi inte fastna i otidsenliga vanor, som spikar fast människorna vid världen. Låt i stället förändringens vindar suga tag i alla Jesustrogna, för att världen ska kunna förändras i grunden! Den möjligheten finns om vi bänder och baxar den bärande hörnstenen på plats!

Språkbruket har i denna framställning radikalt genusförändrats, i enlighet med Jesus uppmaningar att efterfölja honom.

Uppfattat av
Paul Lindberg ©
Sommaren 2006

Tillägg (augusti 2007)

Vissa korregeringar har utförts, både till innehåll och språk.

Att kommentera heliga skrifter har hört till vanligheten inom kulturerna. Under vissa epoker straffades emellertid sådana aktiviteter. Men även intolerans för nytänkande finns ännu kvar bland otrygga människor, och av vänner för konformistisk rättning i leden. Men förändring, diskussion och nytolkning tillhör sanningens dialektik. Människans plikt är att pröva vingarna.

Exegetiker, historiker och teologer, men även snickare, har många gånger tagit sig friheten och utmanat sanningarna, för nya sanningars skull. Bara i förändringen prövas sanningens hållbarhet!

Självtutnämnda apostlar eller Guds ställföreträdare på Jorden, med anspråk på tolkningsföreträde, måste av alla Jesusanhängare avvisas. Den fria viljan är människans utgångspunkt i det livslånga sökandet.



Inledning:

TOMASEVANGELIET ÄR JESUS LEVANDE ORD. Tomas, som fanns med Jesus i händelseförloppen (Q-källan), kom att inspirera de fyra övriga evangelisterna.

Det troliga är att Tomas lade grunden för de fyra övriga evangelisternas bidrag till Evangelium, så som vi ser dem i dag. Endast med deras gemensamma ögon, restes Ordets betydelse till begriplighet och världshistoria! Den historien är inte färdigskriven, eftersom Jesus ännu inte sagt sista ordet.

Att Tomasevangeliet inte är skrivet på samma sätt som de övriga fyra har sin betydelse, vilket vi kommer att få se, det primära är innehållet ur fem aspekter. Tomasevangeliet fanns med nästan ända fram till 800-talet, då dessa Jesusord totalförbjöds av den härskande övermakten.

Jesus har förnekats många gånger, även av dem som inte riktigt förstår att de förnekar honom. Tidigare ägdes hela kristenheten av kejsare och kungar av Guds nåd, vilka lät märka sina ägodelar. Förstår man dessa evangelieord, så förstår man en hel del om detta som hänt, och det som händer i dag. Jesus och Livsanden komprometterades av tidigare maktägare och deras handlande, så som vår tids människor många gånger uppfattar och uttrycker denna diffusa historia. Religion är inte trovärdigt i många människors ögon. Jesus däremot, är det få som har något emot. Jesus är troligtvis den populäraste människan någonsin. Låt därför Jesus själv vara utgångspunkten, inför det som måste slutföras!

Hittills har 114 logier hittats, men det kan finnas fler, enligt vissa bedömare. Förutom de fem evangelierna, finns ytterligare några hundratal evangeliesskrifter, men som inte anses vara Jesus egna ord – även om de inspirerats av Jesus. Och vem vet, en del av dem kanske också har sin fulla legitimitet.

Det mest framträdande i Tomasevangeliet handlar om medvetandet: självkännande, omvärldskännande och Gudskännande, men som hos Jesus aldrig blir introvert eller världsfrånvänt. Tvärtom, det är världsordningen Jesus klart vänder sig mot – vilket knappast är världsfrånvänt!

Jesus anklagar aldrig, eller kräver inte att människorna ska vara fullkomliga och dömer heller inte ofullkomliga människor. Jesus dömer däremot människors beteenden, och orätta handlingar, sådant som skadar, eller som hindrar en ändamålsenlig utveckling. Strävandet mot ett närmande av fullkomligheten, är Jesus uppmaning!

På grund av mänsklig ofullkomlighet uppmanar därför Jesus till gemenskap med Livsanden, som en möjlig väg. Det är ju bristerna och ofullkomligheten Jesus vill komma till rätta med.

Jesus sagda värdeord fångas, och omvandlas till allmängiltiga och moderna uppmaningar, för ett handlande till förändring. Jesus talar just till oss, i vår tid.

Allt detta kan man utläsa ur de fem evangelierna.

”Fullgör allt som är rättfärdigt!”, ”Se till att saltet har kraft till förändring!”

Logion 1 – 114

(Parenteser och kursiveringar av Paul Lindberg)

Logion 1

Och han sade: "Var och en som söker förklaringen av dessa ordspråk kommer inte att smaka döden."

Kommentar: De flesta tycks ha haft ett uppriktigt uppsåt med sökandet efter förståelsen av detta Tomasevangelium. Uppsåt och förståelse går hand i hand.

Logion 2

Jesus sade: "De som söker kunskapen skall inte sluta söka förrän de funnit den. När de funnit kunskapen, blir de häpnade. När de är förundrade, blir de överväldigade, och önskar kunskapen om allt. Och när de blivit medvetna känner de sig tillfreds."

Kommentar: Livsanden har alltid talat till människorna genom inspiration, det vill säga till människornas uppriktiga lyhörddhet. Man förstår det inte alltid, men förståelsen finns där ändå och visar sig med tiden, i växande tillblivelse och medvetande.

Logion 3

Jesus sade: "Om någon säger till er, se, riket är i himlen, då kommer ju himlens fåglar före er. Om de säger till er, riket är i havet, då kommer ju fiskarna före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni lärt känna er själva, skall ni bli kända, och ni skall förstå att ni blivit födda av Livsanden. Men om ni inte lär känna er själva, ja, då lever ni i fattigdom, och ni är verkligt fattiga."

Kommentar: Alla tankar bearbetas genom medvetandet. Medvetandet sker på en kvantmekanisk nivå (utanför er), och var och en är alltid förändringsbar. Vi gör oss medvetna genom kunskap i vällovligen syften – för oss själva och för varandra tillsammans med Livsanden. Detta är själva poängen med våra relationer med Livsanden.

Logion 4

Jesus sade: "En gammal person tvekade inte att fråga ett litet barn, sju år gammalt, om var riket finns, och den gamle ville verkligen finna platsen för livet. Men många av de första kommer att bli de sista, och bli ensamma kvar."

Kommentar: Jesus ord är oftast flerbottnade, men har ändå klara entydigheter – aldrig tvetydigheter! Jesus ord ska kunna förstås av alla under lång tid. Det är aldrig försent att komma till insikt. Utsorteringen som Jesus gör grundar sig aldrig på de värderingar som utgår från världen, utan grundas på Livsandens värderingar! Den minste bland människor kan alltså gå först, inte den framgångsrikaste!

Logion 5

Jesus sade: "Lär känna det som är inför dig, och det som är fördolt skall bli uppenbart. Ty det finns ingenting som är dolt, som inte skall bli uppenbart."

Kommentar: Kunskapsmedvetandet kan se ut på olika sätt, och man ska lära sig att se med urskiljning, i det vardagliga, om sig själv – men också om det mera vetenskapliga. Men med ett rätt uppsåt uppenbaras allt till förståelse. All kunskap är inte av godo, men den kunskapen leder inte till framgång. Den ändamålsenliga kunskapen tycks i längden ändå komma till seger.

Logion 6

Jesus lärjungar frågade och sade: "Vill du få oss att fasta? Hur skall vi be? Skall vi ge till välgörenhet? Och vilken mat skall vi betrakta som riktig?"

Jesus sade: "Ljug inte, och gör inte det ni hatar, ty allt blir avslöjat inför himlen. Det finns ingenting som är fördolt, som inte skall uppenbaras, och det finns ingenting gömt, som inte skall hittas."

Kommentar: Rätt handlande måste vara uppriktigt, inte bara för syns skull. Rätt handlande lär man sig av inre övertygelse. Det får heller inte finnas baktankar i olika ställningstaganden. Exempelvis, vid ställningstagande mot etnofientlighet får detta inte omformuleras till en förevändning för att kunna utnyttja de samma, som exempelvis "billig arbetskraft", för då är ju inte mycket vunnet. Allt blir avslöjat och uppenbart.

Logion 7

Jesus sade: "Lyckligt är det lejon en människa vill äta upp, så det lejonet blir människa. Och dålig är den människa som vill äta ett lejon, och det lejonet blir likväl en människa."

Kommentar: Ät mitt kött och drick mitt blod, är exempel på liknelser. "Äta", eller stoppa i sig, är uttryck för att lära och ta till sig kunskap. Kunskapen ska ge oss en kvalitativ förändring av oss själva; vi skall bli något mycket större och kraftfullare (lejon) än det vi var tidigare. Om kunskapen inte förändrar oss, så gav det inte något av värde. En bildad (medveten) människa bör alltså kunna använda kunskapen till förmån för både sig själv, och sina mindre lyckligt lottade medmänniskor.

Logion 8

Jesus sade: "Den människan liknar en klok fiskare, som kastade sitt nät i havet och drog upp det fullt med fiskar. Bland dem hittade han en stor fisk, och småfisken lät han kasta tillbaka i havet, han valde bara ut den stora fisken. Var och en med två bra öron hör bättre!"

Kommentar: Stor fisk, eller stor för anden. Fisken blev efter denna logion en kristen förkunnelsesymbol – människofisken.

Logion 9

Jesus sade: "Se, såningsmannen gick ut, han tog en handfull säd, och kastade ut på måfå. En del föll på vägen, och fåglarna kom och åt upp dem. Andra föll på berget, men slog därför inte rot och kunde inte gro till ax. Andra föll bland törnen, de kvävde fröna och maskarna åt dem. Men andra föll i god jord, och de gav god skörd: de producerade sextio gånger, och upp till hundratjugo gånger utsädet."

Kommentar: Miljoner människor tror på evangeliebudskapen. Dessa Jesusord har mest anhängare av alla trosriktningar i världen; mer anhängare än någon politisk ideologi. Men detta troende är av varierande slag – kvantitet uppvägs inte alltid av kvalitet!

Mognaden hos många har ändå stor betydelse för världsordningens förändringsbarhet, i de stora svepen. Mognaden finns inte bland dem som inte handlar i enlighet med Livs- andens avsikter. De som handlar rätt har mognat i kärlek och rättvisa, och finns blandat i världens alla mänskliga förhållanden – troende som icketroende!

Logion 10

Jesus sade: "Jag har släppt löst en brand i världen, och se, jag vaktar den, och ser till att den brinner."

Kommentar: Jesus skrev själv aldrig ned sina predikningar. Han kastade ut brandfacklor,

som tankeställare och vägledare. Vi ska brinna för Jesusintentionen och i gemenskapen kunna förändra den nuvarande världsordningen. Miljoner människor har förändrats i detta ljus, vilket var den huvudsakliga avsikten. De Jesustrogna får betydelse i vår tid, för att världsordningens himlar ska kunna vändas upp och ned.

Logion 11

Jesus sade: "Denna himmel skall försvinna, och himlen ovan den skall försvinna. Döden är inte levande, och det levande vill inte dö. Under de dagar ni åt det som var dött gjorde ni döden levande. När ni kommer in i ljuset, vad skall ni då göra? På den dagen, när du var en, blir du två. Men när du blivit två, vad önskar du då göra?"

Kommentar: Himlar, eller dimensioner (Se Albert Einstein, Paul Dirac, Edward Witten, jfr, Standardmodellen till M-teorin – A-O inom den matematiska dimensionsteorin.).

"Äta det döda", eller död kunskap, som inte är något uppbyggligt och till nytta för medmänniskorna. "Blir du två" (en människas alter ego), som sinnesförändrats och blivit tvilling (jämlike) med Jesus – helt enkelt att man lärt sig Jesusintentionen och ser de faktiska möjligheterna.

Logion 12

Lärjungarna sade till Jesus: "Vi vet att du kommer att lämna oss. Vem skall då bli vår ledare?"

Jesus sade till dem: gå till den hedervärde Jakob, för vilken himmel och jord blivit till."

Kommentar: Jakob och hans anhängare visste alltså, och de bar arvet av Jesus ord ut i världen! Jesus lovade att efter honom själv skulle något kraftfullare komma. Det "kraftfulla", har angetts som Parakleten (grekiska, räddaren), och som i vår tid först uppenbaras på ett lågmält sett – för att göras känt. Människornas egen fria vilja blir utgångspunkten. Berg kan alltså flyttas, om människorna tar till vara den kunskap de redan fått, och inte krampaktigt håller sig fastlåsta vid sina traditioner, som ibland kan vara död kunskap. Det måste finnas utrymme för ett förnyelsetänkande i grunden, så som Jesus undervisat om genom Evangelium.

På en "bestämd tid", kan var och ens medvetande uppenbaras, och detta kan ske i vår tid genom människors handlande. Människorna måste själva agera för denna utveckling!

Logion 13

Jesus sade till sina lärjungar: "Likna mig vid något, och säg mig vad jag liknar.

Simon Petrus sade till honom: Du liknar en rättfärdig budbärare.

Matteus sade till honom: Du liknar en vis filosof.

Tomas sade till honom: Lärare, med min mun är det helt och hållet vanmäktigt att säga vad du liknar.

Jesus sade: Jag är inte din lärare. Eftersom du druckit, har du själv blivit berusad ur den sprudlande källan, som jag värnat om. Jesus tog honom avsides, och sade till honom tre ord. När Tomas kom tillbaka till sina vänner frågade de honom: Vad sade Jesus till dig?

Tomas sade till dem: Om jag sade ett av de ord som han sade till mig, plockar ni upp stenar och kastar på mig, och eld skall komma ur stenarna som bränner er."

Kommentar: Ingen lärjunge ansåg att Jesus var Gud, även om han liknade Gud, i sina handlingar och i sitt förstånd. Tomas blir alldeles sprudlande av lycka då han kom till insikt om Jesus avsikter. Jesus är vägen, sanningen och livet! Tomas gjordes till jämlike med Jesus genom insikten i hans eget medvetande, men helt genom Livsanden. Ingen kan frälsa (rädda) sig själv, men ingen kyrka, eller religion, kan heller bestämma om en människas frälsning. Den enskilde människan däremot, kan frälsas genom Livsanden.

Logion 14

Jesus sade till dem: "Om ni avstår från mat (för syns skull), syndar ni mot er själva. Om ni ber (för syns skull), blir ni dömda. Och om ni ger allmosor för syns skull, skadar ni er själva. När ni går ut bland folk och vandrar mellan orterna, och när de tar emot er, ät då av det som bjuds, och bota de sjuka ibland dem. Eftersom det som går in i er mun, inte vanhelgar er, kan det istället vara det som kommer ut ur munnen, det som vanhelgar er."

Kommentar: Om troendet finns för syns skull är det hyckleri; om goda handlingar görs för behövande, i ett ärligt uppsåt, då är det rätt tro i praktisk handling. Det vi gör för våra medmänniskor gör vi också för Livsanden!

Logion 15

Jesus sade: "När ni ser någon som inte är född av en kvinna, fall då ner på knä och be. Ty den är gudomlig."

Kommentar: Jesus ärar dem som kommit till insikt. Detta gäller alla människor som föds i anden, alltså alla dem som kommit till i medvetandet. Men, med insikt följer kärleksfull efterlevnad av Jesus ord!

Logion 16

Jesus sade: "Kanhända många människor tro att jag kommit för att skapa fred på jorden. Men de vet inte att jag kommit för att släppa lös all världens konflikter: eld, svärd och krig. För där skall vara fem i ett hus: tre skall vara mot två, och två mot tre, fader mot sonen, och sonen mot fadern, och de kommer att vara ensamma i sina lidanden."

Kommentar: "Eld" är Livsandens verkande makt, "svärd" är ordets makt eller Jesusintentionen, och "krig" är uppgörelsen med ondskans sinnelag. Jesus menar att han nu skiljer det goda från det onda, men också det onda från det onda. Detta är den ständiga domen i våra korta liv!

Eld, svärd och krig är också världsordningens realiteter, men med Jesus negation, och efterföljelsen av Jesus, ska en positiv förändring komma till stånd.

Logion 17

Jesus sade: "Jag skall ge er det som inget öga skådat, vad inget öra hört, och som ingen hand har berört, och som ännu inte kommit in i människohjärtat."

Kommentar: Alla Jesustrogna som läser denna logion får känningar av vad det handlar om! Svaren finns mellan raderna, mellan orden och i orden, i alla de fem evangelierna! Det handlar om tröst för vad som komma skall, och vad som kommer därefter!

Underförstått, hela mänskligheten och världsordningen står inför ett prekärt dilemma: precis så som Hitler drog med sig människorna i en avgrund, så drar också Mamon med sig mänskligheten i en avgrund, fast i en större omfattning. Trots all vetskap om en analkande global miljökatastrof, som är ett fullbordat faktum, enligt en ganska samstämd expertis, tycks Mamons globala makthavare sakna både viljan och förmågan att stoppa denna katastrof, i en utveckling som nu fortgår per automatik. Här är inte panikåtgärder den rätta lösningen, men kraftfulla åtgärder är nödvändiga.

Idag har många ögon skådat, och många öron hört, med händer som berört, och som kommit in i människohjärtan. Hjälparen i nöden är människor med en god vilja i samarbete med Livsanden

Logion 18

Lärjungarna sade till Jesus: "Säg oss, hur slutet skall bli för oss?"

Jesus sade: Har ni funnit början, då skall ni väl också söka slutet? Ni skall förstå, att slutet skall vara där början är. Välsignad vare den som står för tron redan från början: den skall känna slutet och skall inte smaka döden."

Kommentar: Slutet är födelsen i medvetandet, från död till liv – A till O. Allt sker i våra medvetanden, och därför växer vi i medvetandet under det korta livet, för att vi själva ska komma till insikt om var det bär hän. Frågan i ovanstående logion handlar inte om hur det ska gå för världen, utan hur det ska gå för den enskilde människan i den nuvarande världssituationen.

Logion 19

Jesus sade: "Välsignad vare den som blivit till innan den blev till. Om ni är mina lärjungar och tar till er mina ord, då skall dessa stenar tjäna er. Där finns fem träd i paradiset, som inte förändras, varken sommar eller vinter, och deras löv faller inte av. De som lär känna dessa träd, skall inte smaka döden."

Kommentar: Bli till i det korta livet för att födas för livet! "Stenar" var ett symboliskt talesätt på Jesu tid, härlett från stenar som betalningsmedel, alltså något värdefullt, jämför ögonsten eller stenrik. Det heliga femtalet finns i flera sammanhang, symboliserande bland annat de fem evangelierna. Evangelietexterna är inte helt fullkomliga – Jesus har ännu inte sagt sista ordet – men säger tillräckligt mycket om Livsandens avsikter, så som Jesus berättar.

Logion 20

Lärjungarna sade till Jesus: "Säg oss vad himmelriket liknar?"

Jesus sade till dem: "Det liknar ett senapskorn, det minsta av alla frön. Men när det faller i god mull, växer det till ett stort träd, och blir en fristad för himlens fåglar."

Kommentar: Jesus utgår alltid från det minsta, och låter detta växa till det största. Det gäller människor, och gemenskapen, såväl som hela samhällen. Jfr analogin med Einstein, som menade att Big Bang var en skalenlig expansion – ett frö som blev ett universum, med programmeringar för den ändamålsenliga utvecklingen.

Logion 21

Maria sade till Jesus: "Vad liknar dina lärjungar?"

Jesus sade: "De liknar små barn, boende på en plats som inte är deras egen. När platsens ägare kommer, säger de: Låt oss själva få ta över denna plats. Men, de blir skamsat avklädda inför ägaren, med befallning att ge tillbaka platsen, och de återlämnar den". Därför säger jag: "Om en husägare vet att en tjuv skall komma, vaktar man huset innan tjuven kommer, för att inte låta tjuven bryta sig in och stjäla ägodelarna. Var därför på vakt över vad som sker i världen. Och var noga med att skydda er själva i ert hus, så att inte rövarna finner en orsak att hitta er. Låt det därför bli någon bland er som kan förstå detta. När skörden mognat, kommer han fort med skäran och skördar. Alla med två bra öron hör bättre."

Kommentar: "Avklädda" av okunnigheten. Utan Jesus intentioner är människorna bara barn utan redligt ledarskap, och mognar därför aldrig till vuxenhet. Vi kan därför aldrig utsluta Livsanden i våra liv. Solen lyser över alla, vare sig vi vill det eller inte. Livsanden är rättsinnehavaren av världen, för alla människors skull. Det blir bäst så!

Många tjuvar, eller falska profeter, har försökt stjäla det allra värdefullaste. Ibland tycks de ha lyckats. Ett sätt att kontrollera om allt står rätt till i världen är att väga evangelie-

texterna mot andra profeters texter, eller med andra makthavares teser. Om det väger ojämnt, ja, då vet ni att tjuven varit framme. Om ni inte vill eller kan göra denna urskiljning, så kvarstår världsordningen, med alla världsordningens anhängare. Allt måste komma på plats för tillblivelsens skull. Sköt därför om ditt hus, och låt därefter skördechefen göra sitt!

Logion 22

Jesus såg några barn som diade, och han sade till sina lärjungar: "Dessa diande barn, liknar dem som inträder i riket."

Lärjungarna sade till honom: "Då skall vi inträda i riket som barn?"

Jesus sade till dem: "När ni gör två till ett, och gör det inre till det yttre och det yttre till det inre, och det övre till det undre; och när ni gör mannen och kvinnan till ett enda, så att mannen och kvinnan varken skall vara man och kvinna; när ni gör ögon i stället för ett öga, en hand i stället för en hand, en fot i stället för en fot, en bild i stället för en bild, då kan ni inträda i riket."

Kommentar: Gå in i riket var och en, som ett unikt barn och med uppriktiga avsikter. Här visar Jesus på den fullkomliga jämlikheten, som blir gällande. Vi har alla lika värde på alla sätt och vis. Allt annat är livsodugligt. Ingen människas lycka, är viktigare än någon annans.

När vi förverkligar det inre till det yttre, så förändrar vi oss själva för att kunna komma andra till del. Man och kvinna är helt jämställda; och det är verklig demokrati vi har för våra ögon.

Med gemensamma ögon (communio) samarbetar vi istället för att var och en står splittrad och är sig själva nog.

Gemensamma, hjälpande och öppna händer i stället för en avvisande tom stängd hand.

Med gemensamma fötter går vi vägen i Jesu fotspår, i stället för i ensamhet.

En gemensam världsbild – en Guds avbild – i stället för en antagonistisk, eller hegemonistisk världsbild.

Människorna har således mycket kvar att lära. Ändå tycks det finnas tillräckligt många som kan förändra världen för kärlek och rättvisa.

Logion 23

Jesus sade: "Jag utväljer er, en av tusen och två av tiotusen, och de skall stå som en enda."

Kommentar: Där kraften för kärlek och rättvisa verkar, där strålar Livsanden över dem alla. Rättsaktivister, miljöaktivister, och försvarare av fria demokratiska rättigheter; kampen för kvinnors lika värde, och bekämpare av det moderna slaveriet; kyrkliga hjälporganisationer, antirasister och fredaktivister mot vapenhandel, och befrielsesteologer – alla behövs i ett medvetet deltagande, för en saklig förändring av världsordningen.

Tillsammans blir dessa krafter, och många andra, de som förändrar världen, i enlighet med Livsandens avsikter. Detta sker oavsett religioner, men av både troende och icketroende, hand i hand!

Logion 24

Lärjungarna sade: "Visa oss den plats där du är, vi måste söka den."

Jesus sade till dem: "Var och en som har två öron lyssnar bättre! Det finns ett ljus i en ljusmänniska, och det strålar över hela världen. Om det inte lyser, är det mörker."

Kommentar: Platsen människan söker är tillblivelsen i medvetandet. Evangelieorden förstås av de Jesustroende som verklighetsgörande poesi av den mest övertygande kvaliteten. Förändringar skall ske i ljuset av ditt inre, som i harmoni förändrar var och en, och sedan världen. Så är det!

Logion 25

Jesus sade: "Älska dina meningsfränder som din egen själ. Värna om dem som dina lärjungar och ögonstenar."

Kommentar: Se din nästa som en Jesu jämlike, eller själsfrände, och låt försoningen vara ledstjärnan! Här handlar det om urskiljning, hitta dina vänner och se vilka som går vidare!

Logion 26

Jesus sade: "Du ser flagan i din väns öga, men du ser inte bjälken i ditt eget öga. När du tagit bort bjälken i ditt eget öga, då ser du flagan i din väns öga."

Kommentar: Ett av vishetens mest citera Jesusord, men som få har lyckats leva upp till. Kritiken mot varandras fason och värderingar står som spön i backen. Jesus ville med dessa ord lära oss saklig försoning, bara för att det skulle vara lättare för oss att leva med varandra. Många har lärt sig en hel del. Låt i stället Livsanden bli din personliga vän!

Logion 27

Jesus sade: "Om ni inte kan avstå världen, finner ni inte Ljusriket. Om ni inte helgar vilodagen som en helig dag, skall ni heller inte se Ljusriket."

Kommentar: Okritiskt bifall till världsordningen är ett val bort från Jesus avsikter! Jesus är socialreformerare av format. Aldrig tidigare hade det funnits någon vilodag för den arbetande och trälade människan, men vilodagen tvingades fram genom Jesus omtanke. Vilodagen skulle också ge vederkvickelse i Jesus Evangelium, bara för insikten om världsordningen och dess nödvändiga behov av förändring. Vilodagen är åminnelsen av Livsanden själv.

Logion 28

Jesus sade: "Jag reste mig upp mitt i världen, och uppenbarades i kött för dem. Jag fann dem alla druckna, och ingen av dem var törstig. Min själ värkte av sorg över människobarnen, de var blinda i sina hjärtan och kunde inte förstå att de kommit till världen tomma, och de försökte också gå ut i världen tomma. Men nu är de druckna. När de vaknat från vinruset, då skall de välja en ny väg."

Kommentar: Druckna av okunskap, eller törstig efter rätt andlighet och rättstanke. Blinda i hjärtan, eller saknad medmänsklig kärlek. Toma i själen – tomheten är som ett virus men kan släckas med Livsandens kärlek.

Jesus reste sig upp mitt i världen, som en efterföljansvärd människa. Så som Jesus reste sig upp i världen, så gör också hans efterföljare! Han ville förändra världen för kärlekens och rättvisans skull!

Logion 29

Jesus sade: "Om köttet blev till för andens skull, vore det förunderligt. Men om anden blev till för kroppens skull, vore det ännu förunderligare. Emellertid är det förunderligt hur denna stora rikedom tog sin boning i denna fattigdom."

Kommentar: Det finns egentligen ingenting nedsättande om köttet (människokroppen), vilket vissa har ansett. Kroppen är aldrig syndig, om man inte gör den syndig. Men en kropp med en tom själ är en stor fattigdom. Vi skall fylla påsen (kroppsjälen) med något! Med anden menas här kroppsjäl.

Logion 30

Jesus sade: "Där det finns tre gudar är det säkert fantastiskt, men där finns inte jag. Där det finns två, där finns jag."

Kommentar: Några andra gudar utom Livsanden finns alltså inte. Men du kan bli guda-benådad som tvilling, eller jämlike, till Jesus, och då blir du själv "som en" Gud – eller i Livsanden. Detta är en omtänksam och kärleksfull beskrivning av Jesus syn på människans möjligheter om bara viljan vill infinna sig. Språkbruken som finns i evangelietexterna beskriver ibland Jesus som liknande Livsanden, eller gudabenådad, ord som skapat förbistring bland många. De har menat att Jesus själv är Gud, vilket han alltså inte är. Jesus är en profet! Han säger det själv!

Jesus har också gjort klart att denna världens Gud är Mamon, och det är denna Gud Jesus vill bekämpa. Gud i detta sammanhang blir symbolik!

Logion 31

Jesus sade: "Ingen profet tas emot väl i sin egen familj, och blir heller inte trodd av dem som känner profeten."

Kommentar: Inom de flesta kulturer finns uttrycket "Du skall inte tro att du är något"! Men alla är unika, på många sätt och vis, och kan därför blomma upp efter sina förutsättningar genom insikt! Utöver detta, har Jesus uttryckt sig gåtfullare i Tomasevangeliet än i de övriga fyra evangelierna – vilka står för sig själva. Jesus avsikter tycks vara att Tomasevangeliet, som är de första uttalade Jesusorden, ska förstås just i vår tid och kunna mobilisera på den dagen!

Jesus har förnekats, på grund av att fienden till honom definierat bort honom. "Definitionism" tillhör maktmänniskors sätt att positionera sina revir, eller maktdomäner. Så sker inom människornas alla förehavanden då makten positioneras; det sker inom politiken, inom marknadskonkurrensen, inom religioner, inom familjen, med mera.

Logion 32

Jesus sade: "En stad byggd på ett högt berg och skyddat kan inte falla eller hemlighållas."

Kommentar: Total öppenhet i stället för slutenhet är det eftersträvarsvärda. Det gäller den demokratiska insynen i alla avseenden. Alltså: Ingenting skall förbli fördolt, bara för att samhället inte ska kunna falla i odemokratiskt elände!

Logion 33

Jesus sade: "Det du hör i ditt öra, skall istället förkunnas från hustaken till andras öron. För inte tänder någon en lampa och sätter den under en korg, och inte heller på en undanskymd plats. Utan man sätter lampan i ett lampställ för att alla som kommer och går i ljuset skall kunna se bättre."

Kommentar: De som har något bra att säga ska kunna höras och synas tydligt. Men var observanta på att kunskapen kan komma från ett oväntat håll än det du förväntat dig. Tomasevangeliet, exempelvis, handlar en hel del om människors förhållningssätt gentemot varandra och om demokrati; om öppenhet i ljuset utan några undantag. Var även observant på, att det du vill höra är kanske inte det som Jesus predikar. Det ljus du har inom dig ska inte gömmas, utan lysa för att komma till nytta.

Logion 34

Jesus sade: "Om en blind leder en blind, faller de båda i en grop."

Kommentar: Blind lydnad till falsk religion, falska politiker eller falska profeter; blind lydnad

leder alltid till fall. Samma sak med okritiskt bifall utan tankereflektioner. Jesus vill att vi ska bli självtänkande i så hög utsträckning som möjligt. Därför predikas det mycket om kunskap och medvetande.

Logion 35

Jesus sade: "Det är inte möjligt för någon att bryta sig in till en starkare persons hus, utan att binda husägarens händer. Då först kan någon plundra huset."

Kommentar: Världsmakterna har ofta bakbundit Livsandens avsikter för egna avsikters skull, och för detta användes våld och list. Och händer har ofta bakbundits, exempelvis detta Tomasevangelium.

Logion 36

Jesus sade: "Oroa er inte från morgon till kväll angående er mat, om vad ni skall äta, om era kläder, eller om vad ni skall klä på er och allt sådant. Ni är mycket förmer än liljorna, som varken kardar eller spinner. Men om du nu inte har någon klädnad, vad vill du då hellre kläda dig med? Vem har förmågan att ge dig en ny klädnad? Ja, det är Livsanden som skall ge dig din nya klädnad!"

Kommentar: Gör dig inte till, förställ dig inte, var naturlig, det är ändå ljuset i dig själv som blir avgörande! Bekymra dig inte för att vara världen till lags; sök hellre rättfärdigheten och visheten hos Livsanden!

Logion 37

Jesus lärjungar sade: "När skall du åter vara hos oss, och när skall vi få se dig?"

Jesus sade: "När ni avklätt er skammen och tagit era kläder och lagt dem under era fötter, som små barn, och sedan trampat på dem, då skall ni åter se mig, och ni skall inte bli rädda."

Kommentar: Våra attityder, beteenden och vårt handlande ska formas i harmoni med Livsandens avsikter. Jesus vet vi en hel del om, och detta kan vi ta efter; på många sätt och vis!

Logion 38

Jesus sade: "Ofta har ni önskat höra dessa ord, som jag talat till er, och ni har ingen annan att höra dem av. Dagar kommer då ni vill söka mig, men inte kunna finna mig."

Kommentar: Många ber till Livsanden eller till Jesus, men många anser sig aldrig få några svar. Detta tycks emellertid vara meningen för var och ens tillblivelse på den "smala" vägen. Svaren kan emellertid finnas, utan att man märker detta. Man tycks gå vägen ensam, och gör sina val utan hjälp från Livsanden. Men, man går aldrig ensam, Livsanden går alltid med, och Jesus ord och hans anhängare finns alltid till hands. Svaren kan alltså finnas!

Logion 39

Jesus sade: "Fariséer och skriftlärda har tagit nycklarna till kunskapen och gömt dem. De tog inte själva till sig kunskapen på rätt sätt, och förnekade andras rätt att gå in i den rätta kunskapen. Men ni skall vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor."

Kommentar: Denna kritik överensstämmer alltför väl med verkligheten av i dag. Meningen med Jesus ord är att de skall kunna förstås av var och en, men för att förstå orden rätt, rättar man sig efter dem, annars blir de betydelselösa.

Hur kloka ormar är och hur oskyldiga duvor är kan väl vara en definitionsfråga. Dessa uttryck blev populära och används än i dag av många. Överhuvudtaget så är Jesus ord i

dag de mest citerade över hela världen! Och Jesus har en stor portion humor oftast klätt i lätt ironi.

Logion 40

Jesus sade: "En vinstock planterades skilt från Livsanden, det växte sig inte starkt, och det skall dras upp med rötterna och förloras."

Kommentar: Världsordningen växte sig mäktigt över människorna, men aldrig stark nog för alla människors skull!

Logion 41

Jesus sade: "Den som har någonting i sin hand, skall givas mer. Och den som ingenting har, skall det lilla de har tas ifrån dem."

Kommentar: Med "någonting" menas, att de som fått kunskapen i sin hand, och kommit till insikt om Livsandens avsikter, de får ett så mycket rikare liv än de som inte tagit till sig denna kunskap. "Den som ingenting har", exempelvis medmänsklighet, kärlek eller rättstänkande, den missar möjligheten till uppståndelse. Detta kan begripas genom läsning av verserna som finns före denna logions motsvarighet i Bibelns övriga evangelietexter.

Logion 42

Jesus sade: "Bli till, medan du passerar."

Kommentar: Här förklarar Jesus kärnfullt, med korta kraftfulla ord, det nuvarande korta livets hela innebörd. Detta är alltså svaret på livets mening!

Logion 43

Jesus lärjungar sade till honom: "Vem är du, som säger dessa ord till oss?"

Jesus sade: "Förstår ni då inte från vem jag kommit, och vad jag säger till er. Ni är ganska lika fariséerna, för de älskar trädet men hatar dess frukt, eller så älskar de frukten och hatar trädet."

Kommentar: Innebörden av denna logion, exempelgör något över vissa av världens religioner eller samfund: de är många gånger som trätande politiska partier, eller hegemonisträvande organisationer, och därmed förvärldsligade. Jesus blir i praktiken bara en ikon eller staffagefigur för deras egna organisationer. Samtidigt tycks det vara andra frukter som växer på deras träd. Exempelvis: Jesus säger att du skall älska din nästa som dig själv, och att du inte skall döma andra, för att du inte själv skall bli dömd. När organisationer inte kan leva upp till detta, ja, då är det falsk eller ruttet frukt som torgförs!

Logion 44

Jesus sade: "Den som hädar Gud skall bli förlåten, och den som hädar Sonen skall bli förlåten, men den som hädar Livsanden, den skall inte förlåtas, vare sig på jorden eller i himlen."

Kommentar: Gud, Allah, Jahve, Jehova eller Herren, är människornas gestaltande av Livsanden, beroende på varierande kulturtraditioner. Det vill säga människornas respektive gudsuppfattningar. Livsanden är densamme som många kallar Heliga Anden eller Andekraften.

Jesus tycks mena att han tål att kritiseras. Hädelse (håna eller kritisera), eller respektlöshet, är en definitionsfråga, men kritik – helst saklighet – måste kunna tålas. Här krävs det balans i form av tolerans, urskiljningsförmåga och hänsynsfullt omdöme. Åsikter om religioner tillhör den demokratiska yttrandefriheten, vilket numera är tradition i stora delar

av världen. Respektlöshet kan bero på förbistring, eller ömsesidig okunskap från sekulariserade, politiska och religiösa. Jesus beskriver här hur långt Livsanden kan sträcka sig i sin tolerans. Reella motsättningar finns, men syntesen måste leda till försoning!

Att häda Livsanden däremot, är som att angripa själva livet som vi befinner oss i. Här går gränsen!

Logion 45

Jesus sade: "Druvor skördas inte från törnbuskar, och fikon plockas heller inte från tistlar, för dessa ger ingen frukt alls. Goda människor frambringar gott ur sina förråd. Dåliga människor frambringar ont från deras elaka hjärtan, och talar även ont. Ur hjärtat strömmar ett överflöd av deras ondska."

Kommentar: Goda, respektive onda människor, är så som Jesus här beskriver, frukten av jordmånen, och ett resultat av den sociala uppväxten, eller påverkan utifrån. Jesus erbjuder emellertid en möjlighet till "sinnesändring", vilket även kan omvandlas till exempelvis modern socialpolitik.

Logion 46

Jesus sade: "Från Adam till Johannes Döparen, bland dem av kvinnor födda, var ingen större än Johannes Döparen, på det att hans insikt inte skall bliva avvand. Men jag säger: Var och en som åter blir som ett barn, skall känna igen Ljusriket, och skall vara lika betydelsefull som Johannes."

Kommentar: Alla föds av kvinnor, självklart. Men när man föds i medvetandet, då är det av Livsanden. Tyvärr har vissa ondskefulla chauvinister tagit detta som intäkt för nedsättande värderingar mot kvinnorna. Allra tydligast har detta varit hos Paulus, som skymfde hälften av världens befolkning! Johannes höll måttet hela vägen!

Logion 47

Jesus sade: "En människa kan inte ta sig upp på två hästar samtidigt eller spänna två bågar. Och en tjänare kan inte tjäna två herrar, utan fogar sig för den ena och förargar den andre. Man dricker inte gammalt fint årsvin, för att sedan be om ungt olagrat vin. Inte slår man ungt vin i gamla vinsäckar, för att de inte må brista, och inte slår man gammalt vin i nya vinsäckar, för att de inte skall förstöras. På ett nytt klädesplagg sätter man inte på en gammal tyglapp, eftersom det då blir trasigt."

Kommentar: Vi måste göra våra val med urskiljning, annars får det konsekvenser. Goda herdar som förkunnar kärlek och rättvisa kan vägleda i rätt andeinriktning. Man kan inte tjäna Livsanden och Mamon samtidigt! Kom till insikt om detta!

Logion 48

Jesus sade: "Om två lyckas skapa fred med varandra, vad skulle de då inte kunna lyckas med? De skulle kunna säga till ett berg: Berg, flytta på dig, och det skulle flytta sig."

Kommentar: Jesus menar att ingenting är omöjligt om vi bara vill genomföra Livsandens avsikter. Väldigt mycket är redan gjort av framgångsrika människor, men mycket återstår! Se bara på världsordningen av idag!

Logion 49

Jesus sade: "Välsignade är de ensamma och sedda, för ni skall finna Ljusriket. Det är däri från ni kommit, och som ni återvänder till."

Kommentar: Ensamma i insikten, och de ensamma bland människor. De ensamma tillhör de saligas skara (de som oegennyttigt söker, ser och hör Livsanden) och är redan sedda av Livsanden. Livsandens ursprungliga avsikter och visioner var det goda livet, som vi ska söka återvända till.

Logion 50

Jesus sade: "Om de frågar er, varifrån ni har kommit? Svara dem att ni kommit från ljuset, från den platsen där ljuset blivit till genom det som är vardandet, födda och synliggjorda genom er nya strålgans. Om de frågar er, är detta verkligen ni? Säg då till dem, att ni är Livsandens barn. Om de frågar er, vad det är som infunnit sig i er från Livsanden, svara dem: Det är rörelse och vila."

Kommentar: "Rörelse och vila", är för den nya ljusmänniskan "egentiden" i perspektivet obestämd tid, det vill säga födda för evigheten. "Rörelse och vila" beskrevs tidigt genom Zenons paradoxer, och som matematiskt gjordes begripliga först under modern tid. I dag kallar vi det för "kvantfysik", i relation med klassisk fysik: "punkt för punkt skapar utsträckningen och därmed tiden". Det är också principen för både materiebildningen, men också för tankebildningen, och båda relaterar genom medvetandet.

Logion 51

Hans lärjungar sade till honom: "När skall de dödas vila infinna sig, och när skall det nya riket komma?"

Jesus sade till dem: Det ni hela tiden söker efter har redan infunnit sig, men ni märker det inte."

Kommentar: Någon minnesgrav finns alltså inte. Det handlar om en ständig uppståndelse, vilket sker i var och ens medvetande i egentiden, i relationer med den ändamålsenliga utvecklingen. Framförallt är vi många gånger blinda i att förstå betydelsen av Jesus ord som vi finner i evangelietexterna. Det är heller inte så lätt, därför att Jesus medvetande utesluter ingenting ur verkligheten, vilket inte vi heller borde göra, för då förstår vi inte fullt ut. Exempelvis, vetenskapen tillhör människan och kan inte uteslutas i andliga perspektiv, inte heller den livgivande sexualiteten, eller rättstänkandet, eller ondskan, eller solidariteten med världens förtryckta, och mycket mera. Ingenting kan uteslutas av verkligheten.

Logion 52

Jesus lärjungar sade till honom: "Tjugofyra profeter har talat till Israel, och alla förkunnade om dig.

Jesus sade till dem: Israel brydde sig inte alls om den Levande, som är närvarande mitt ibland er, och som talade om döden".

Kommentar: Enligt profeterna är Livsanden närvarande mitt ibland oss, så som Jesus förkunnade om. Men Livsanden ingriper inte synligt i själva världsordningen under denna tidsålder. Livsanden låter istället den som vill omfattas av Livsanden bli levandegjord. Under vår tid är det död och uppståndelse som gäller! I ovanstående logion ligger de huvudsakliga spänningarna som ledde till konfrontationen mellan Jesus och vissa fariséer. Jesus har aldrig avsvurit sig sin judiska tillhörighet, men i stället klargjort att alla människor som själva vill, kan ta plats hos Livsanden – oavsett religion.

Logion 53

Hans lärjungar sade till honom: "Är omskärelse något värdefullt?"

Han sade till dem: Om det vore värdefullt skulle Livsanden låta barnen bli omskurna redan vid födseln. Däremot har uppriktig omskärelse i anden vunnit sin fulla seger."

Kommentar: Alla kroppsliga uttryck för att visa andlighet är förkastligt. Samma sak gäller för nationalsymboler ihop med Livsanden, eller nationalistiska slagord som "Gud med oss" och så vidare!

Jesus gör helt klart att han vänder sig till hela världen, utan några som helst begränsningar! Utsmyckning eller märken för religions- och organisationstillhörighet är naturligtvis helt godkänt. I övrigt är det enbart i medveten och frivillig handling som människor bli godkända av Livsanden!

Logion 54

Jesus sade: "Välsignelse åt de fattiga, för himmelriket tillhör er."

Kommentar: Denna logion tillhör Jesus humana budskap, vilket Karl Marx hade en speciell hatkärlek till. Karl Marx tog till sig Jesu evangelieord "åt var och en efter behov", och gjorde dessa ord till sina egna. Men han uteslöt Livsanden, vilket fick ödesdigra konsekvenser.

All historisk erfarenhet visar, att världsordningen inte kunnat lösa folkflertalens grundläggande behov. Politiken har historiskt misslyckats i det stora hela, om vi ser det i globala perspektiv.

Teokrati är inte något svar på Jesus uppmaningar, eftersom den historiska erfarenheten vet att detta bara lett till makt över människor, och bara till elände! Däremot är urskilning med Jesus ögon, så som vi kan läsa i evangelietexterna en utgångspunkt (Alfa-omega), vilket kan leda till kärlek och rättvisa, genom att vi handlar efter Jesus uppmaningar!

Logion 55

Jesus sade: "Var och en som inte kan förakta sin far och mor, eller bröder och systrar, som inte bär sina kors som jag gör, kan inte vara min lärjunge, och heller inte bli respekterad av mig."

Kommentar: Detta kan verka vara hårt. Det Jesus säger är att kärlek och rättvisa går före allt. Någons föräldrar eller syskons hatfyllda beteenden kan alltså aldrig godkännas av någon som vill vandra i Jesu fotspår. Ovanstående logion kan begripas om man läser motsvarande texter i de övriga evangelietexterna. Många tar också klart avstånd om någon nära anhörig betar sig rasistisk exempelvis.

Logion 56

Jesus sade: "Den som lärde känna världen påträffade ett lik, och den som lärde känna liket fann att världen inte var värdig."

Kommentar: Denna världsordning skall förändras, säger Jesus. Det är inte kärlekens levande ordning som råder, det är ett lik. Och detta lik är alltså ingenting som skall upprätthållas, eftersom det är oåterkalleligen dött. Med världen menas inte planeten som vi bor på, utan den ordning som råder i världen. Det är den orättvisa världsordningen som ska bytas ut.

Logion 57

Jesus sade: "Guds ljusrike liknar en människa med en god inre kärna. Den människans ovänner kom under natten och sådde ogräs bland den goda säden, men lät inte rycka upp ogräset, och hon sade till sina vänner: Nej, det är dumt att rycka upp ogräset, då följer även den goda säden med. För på skördedagen skall ju ogräset bli uppenbart, och ryckas upp och brännas."

Kommentar: Det som sägs i denna flerställiga relation är att ogräset inte ska få förstöra

den goda säden genom rensning av ogräset. På skördedagen blir det ändå uppenbart. Därför får vi inte förhastat och rensa om det kan skada det goda (jmf utilism).

Logion 58

Jesus sade: "Välsignad är den som kämpat sig fram och funnit livet."

Kommentar: Ja, och här hittar vi det väl citerade uttrycket: Guds (Livsandens) vägar är outgrundliga. Tillblivelsen för många har varit den smala vägen, och många gånger obegripliga, ända tills en dag då allt blir till klarhet. Här handlar det inte om att kämpa sig fram i en karriärlust. Även om karriärlust inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning till Jesus avsikter, men det bör i så fall inte stanna bara vid karriären.

Logion 59

Jesus sade: "Betrakta Livsanden medan ni lever, för att ni inte skall behöva dö. Efter döden är det inte längre möjligt att söka Livsanden, och då kan ni omöjligt bli medveten om någonting alls."

Kommentar: Alla ord av Jesus säger att vi måste leva upp till vissa minimikrav. Det gäller de två buden: Älska Livsanden av hela ditt hjärta! Älska din nästa som dig själv! Detta tycks vara grundbulten och förutsättningen för att döden inte skall gälla. Prioriteringen av dessa bud – de två viktigaste buden – handlar helt enkelt om att vi ska grundas och medvetandegöras. För det första, för att vi ska kunna ta till oss inspirationer direkt från Livsanden (genom bön, dialog, eller konstruktivt tänkande). Och för det andra, för att vi ska kunna älska medmänniskorna så att vi tjänar dem, och på så sätt stå i Parakletens tjänst.

Logion 60

Jesus såg en samarit på väg till Judéen, bärande ett lamm,

och han sade till lärjungarna: "Vad tänker han göra med lammet?"

Lärjungarna svarade: Han må slakta det och äta upp det.

Jesus sade: Han äter det inte medan det lever, men därefter, när det slaktats och blivit lik.

Lärjungarna sade: Annars skulle han inte kunna äta det.

Jesus sade: Samma sak med er, sök er själva en plats för vila, för att ni inte må bli lik och uppättna."

Kommentar: Jesus symboliserar om sig själv – lammet som slaktas. Jesus levande ord skulle "ätas". Tomas som var med Jesus vid hans predikningar, berättar egentligen ögonblicksbilder. Ögonblick ger oss en bild av sammanhang, och ett vishetstecken. Ögonblicket skapar inspirationen från Livsanden. Platsen för vila är i Livsandens medvetande, som ger livet – från död till liv. Lik enligt Jesus är något oåterkalleligt, precis så som den klassiska fysiken förklarar (irreversibelt). Uppståndelse sker genom medvetandet, i en dimensionell tidspil framåt – aldrig bakåt i tiden!

Logion 61

Jesus sade: "Två skall vila på en bänk, en skall dö, och en skall leva."

Salome sade: Vem är du? Du som stigit upp till min bänk och ätit från mitt bord?

Jesus sade: Jag är den som kommit ur vad som är fullkomligt. Jag är tillkommen ur det som möjliggjorts av Livsanden.

Salome sade: Jag är din lärjunge!

Jesus sade: Av den anledningen säger jag, om en människa är fullkomlig, blir hon fylld med ljus, men om hon är splittrad, blir hon fylld av mörker."

Kommentar: Jesus riktar sig direkt till kvinnan Salome under detta samtal, vilket har betydelse.

delse, eftersom kvinnor på den tiden, inte tilltalades så som Jesus här gör. Jesus gör klart att han fötts i uppståndelsen. Han varnar också för att vi kan tro oss vara fyllda med ljus och stå inför uppståndelsen i medvetandet, men att risken ändå finns att vi splittrar detta ljus på grund av allt för stor ofullkomlighet eller okunnighet. Om vi vill vara lärjungar till Jesus, vilket vi kan, måste vi vara klara till sinnet, så att vi inte förstör för andra eller oss själva; att vi tar ansvaret för Jesus sanna ord, så som i Evangelium.

Logion 62

Jesus sade: "Jag avslöjar mina hemligheter till dem som är värdiga mina hemligheter."

Kommentar: Att kunna förstå Jesus liknelser kommer inte an, i första hand, på intellektuell bildning. Utslagsgivande är istället kärleken och förståelsen av Jesus intentioner. Vem som helst kan förstå Jesus, om bara den rätta viljan infinner sig! Men, Jesus säger här något mera i de stora perspektiven. Hemligheterna, som grundats av tidigare visdom, vilket ledde mot den framväxande vetenskapen, leder nu mot en ändamålsenlig utveckling, mitt i själva världslarmets kakofoni. Hemligheterna är det redan många människor som använder i sin praktiska efterföljelse av Jesus. Hemligheter är det så länge människor inte tar till sig Jesus ord och praktiserar dem i Parakletens tjänst!

Logion 63

Jesus sade: "Det var en man, som hade mycket pengar. Mannen sade: Jag skall investera mina pengar så att jag kan så, plantera och skörda, och fylla mina förrådshus med avkastningen, så att det aldrig kommer att fattas mig något. Detta var vad han tänkte i sinnet. Men samma natt dog han. De som har två öron lyssnar bättre."

Kommentar: Här handlar det om en rik man, som vill bli bekymmerslös. Men, livet är kort och skall istället tas till vara för tillblivelsen. Jesus vill ju att de som har skall dela med sig till dem som inte har – Jesus grundläggande jämlikhetsprincip. Och detta, översatt till modern tid handlar om kärlek och rättvisa. Med andra ord: det hade varit klokare för alla om mannen investerat sina tillgångar till sina mindre lyckligt lottade medmänniskor.

Logion 64

Jesus sade: "En man hade inbjudit några gäster. När måltiden var färdiglagad, skickade han sin tjänare för att bjuda gästerna till bords. Tjänaren gick till den förste och sade till den: Min husbonde bjuder dig välkommen, men denne svarade att några affärsmän kommer på besök, och de var skyldig honom pengar, och kunde tyvärr inte komma på bjudningen. Tjänaren gick till en annan inbjuden och sade till denne: Min husbonde bjuder dig välkommen, denne sade till tjänaren, Jag köpte ett hus och blir förhindrad för en dag. Tjänaren gick vidare till en annan inbjuden gäst, denne sade till tjänaren, Min vän skall gifta sig och det är jag som skall arrangera det hela. Jag kan tyvärr inte komma till måltiden. Tjänaren gick till en annan, men denne hade köpt en bondgård och måste dit för att dra in sin vinst, och var lessen som inte kunde komma till måltiden.

Tjänaren återvände till sin husbonde och sade: De som du inbjudit har tackat nej till inbjudan. Husbonden sade till tjänaren: Gå ut på gatorna, och vem du än finner, bjud hit dem till måltiden. Dessa köpmän och handelsmän skall inte komma in i himmelriket."

Kommentar: Se Tomasevangeliet i samband med denna logion. Evangeliet är faktiskt en inbjudan till Jesus "matbord", som många tackat nej till under århundraden. Tomasevangeliet fanns med nästan fram till 800-talet, innan det förbjöds av den kejsrerliga kristenheten. Tomasevangeliet berättar en hel del om Jesus avsikter med att splittra det som behöver splittras, och ena det som är dugligt för att enas. Jesus skiljer agnarna från vetet.

Logion 65

Jesus sade: "En vingårdsägare anlidade några lantarbetare, för att de skulle kunna arbeta åt honom med att samla frukterna från gården. Han sände en tjänare för att hämta frukterna. De tog fast och slog honom ordentligt, nästan så han dog. Tjänaren återvände till sin husbonde och berättade vad som hänt. Husbonden sade: Kanhända jag inte kände dem ordentligt. Han skickade en annan tjänare, men han misshandlades även han. Då skickade husbonden sin egen son, honom skall de väl visa respekt. Men lantarbetarna visste att det var han som var arvtagaren till vingården, och om de dödade honom kunde de själva komma åt gården. De grep sonen och dödade honom. De som har två öron hör bättre."

Kommentar: Många falska profeter har försökt att "stjäla himmelriket", och även stjäla Jesus ord för egna ändamål, till att göra sin sak till Jesus sak. Frukten från Jesus ruttnade därför i vissa "profeters" händer.

Logion 66

Jesus sade: "Visa mig den stenen som byggmästaren ratade. Den är hörnstenen."

Kommentar: Hörnstenen i Jesus bygge ratades, genom att Jesus ord avvisades, eller förfalskades, och ersattes med totalitär lydnad i stället för kärleksfull rättvisa.

Logion 67

Jesus sade: "De som vet och känner allt, men som inte känner sig själva, de saknar det väsentligaste."

Kommentar: Relationen med Livsanden kommer inte an på traditionell bildning, det är istället självkännedom i ljuset av ens inre, som är betydelsefullt i ett andligt perspektiv. Lär känna dig själv, i dig själv!

Logion 68

Jesus sade: "Välsignelse till dig som hatas och förföljs, där finns en plats utan förföljelse."

Kommentar: Många har förföljts av olika anledningar. Förföljarna har gjort det antingen medvetet för maktens och ondskans skull, eller också omedvetet på grund av okunskap. Vissa religiösa har gjort det på grund av falsk religiositet, på grund av människas makt över människa som lett till människors fördärv.

Logion 69

Jesus sade: "Välsignelse till dem som förföljs i sina hjärtan, det är de som verkligen lärt känna Livsanden. Välsignelse till dem som hungrar, för de skall fyllas med mättnad."

Kommentar: I sina hjärtan, eller för sina åsikters skull. Men det gäller inte vilka åsikter som helst. Det gäller aldrig åsikter som kärlek till hat, eller tolerans för intolerans. Nej, det eftersträvansvärda är hungern efter kärlek och rättvisa.

Logion 70

Jesus sade: "Den kunskap som ni bildar inom er, är den kunskap som skall rädda er. Om ni inte har den inom er, så finns inte er räddning."

Kommentar: Jesus entydiga klarspråk! Herdar har ett stort ansvar i alla dess församlingar. Att lära ut rätt och oantastlig kunskap, som handlar om kärlek och rättvisa, är ur Jesus perspektiv A och O. Den kunskapen skall aldrig kunna skada någon medmänniska.

Logion 71

Jesus sade: "Jag skall förstöra detta hus, och ingen skall åter kunna bygga upp det igen."

Kommentar: "Detta hus" är den världsordning som nu råder, med Mamon som Gud, och med det egoistiska utnyttjandet av människorna som råder i världen. Världsordningens rikedomar grundas många gånger på flera hundratal miljoner människors slaveri och som billig arbetskraft.

Logion 72

En man sade till Jesus: "Säg till mina bröder att dela min fars kvarlåtenskap med mig.

Jesus sade till mannen: Vem gör mig till bodelare? Jesus vände sig mot sina lärjungar och frågade: "Inte är jag väl en bodelare?"

Kommentar: Det finns ingen kvarlåtenskap som människor själva kan avgöra något om, inte heller kan några ägandeanspråk på Livsandens skapelse göras. Ingen kan alltså hävda någon äganderätt här på jorden, eller på någon annan plats. Alla dör i nakenhet, och arvet till någon självutnämnd organisation, kyrka eller religion, eller Mamon, är betydelse-löst och orealistiskt i detta sammanhang!

Logion 73

Jesus sade: "Skörden är stor, men skördearbetarna är få. Be därför den Högste sända flera skördearbetare till fälten."

Kommentar: Människorna har inte förändrats enligt Livsandens avsikter, beroende på att alltför få ställt upp för en kvalitativ förändring. Detta kan bero på olika orsaker. En orsak kan vara att Jesus och Livsanden komprometterats i människornas ögon, vilket berott på falsk religiositet, på grund av den tidigare kejsardomen och kungar av Guds nåd. Och i dag, med religioner som inte riktigt har gjort upp med sina arv, vilket gjort förändringens vindar för långsamma. Trots detta problem tycks den "ändamålsenliga utvecklingen" fortgå, så som Jesus predikat. Och denna utveckling interagerar med världsutvecklingen i övrigt – på alla plan och nivåer.

Många har fastnat i en försteltnad troendeform och gjort Jesus till en helig relik, som tillbeds istället för att efterlevas, Jesus ord i verklig handling är det som ska efterlevas. Jesus är inte död, räkna därför inte bort honom!

Logion 74

Jesus sade: "Min Gud, det finns många omkring brunnen men ingen vid själva källan."

Kommentar: Det har funnits många "heliga" skrifter som försökt bestämma vad Jesus menat. Dessa skrifter har oftast haft andra syften än det Jesus själv uttalat sig om. Evangelietexterna är själva källan! Profeternas ofullkomliga texter, exempelvis, är inte källan, men som leder till källan. Källan är ännu inte fullkomlig, för Jesus har ännu inte sagt sista ordet!

Logion 75

Jesus sade: "Det är många som står i dörren, men det är de ensamma som skall inträda i brudsviten."

Kommentar: Endast du själv (ensam, men med hjälp av andra och Livsanden) kan komma till insikt, och var och en kommer till förening med Jesus. Ovanstående liknelse travestear med hebreiska anor och har flerbottnade kvaliteter, som ska kunna förstås för alla tider.

Trots symboliken om en äktenskaplig förening gällande både män och kvinnor, och med Jesus, har ingen vågat rensa bort det ur evangelietexterna. Det Jesus sagt har han också

alltid menat! Symboliken har även ansetts mena att Jesus står brud med kyrkan, vilket Jesus aldrig sagt. Det Jesus egentligen klart sagt gäller var och en i relation med Livsanden. Detta säger också något om symbolikens värdeladdning för vår tid. Det handlar alltså inte om förening med några organisationer. Någon kyrka grundad av Jesus själv finns ännu inte. Du ensam förenas med Jesus i en jämlikerelation – så som ett föredömligt äktenskap borde kunna vara!

Religioner är människors provisoriska verk, och borde vara till för mångfaldens gemenskap, till den dagen nya himlar och en ny jord står till människornas förfogande.

Logion 76

Jesus sade: "Riket kan liknas med en köpman som äger ett förråd av handelsvaror, men som fann en värdefull pärla. Köpmannen var en förtänksam man, och sålde handelsvarorna för att kunna köpa den värdefulla pärlan. Detta bör även gälla er, sök dyrgripen som består i värde, som mal och maskar inte kan förstöra."

Kommentar: Spara inte på rikedom i världen, utan spara din föredömliga personliga skatt i ditt medvetande – hos Livsanden!

Logion 77

Jesus sade: "Jag är det ljus som är i oss alla. Jag är allt, som alla kommer till, och ur mig har allt uppstått. Klyv ett träd och jag är där, lyft en sten, och ni skall finna mig där."

Kommentar: Dessa Jesusord, som beskriver Livsanden, liknar Panenteism (förväxla inte med panteism). Orden lägger grunden till Ljusläran, vilket handlar om Jesus som den förstfödde av Livsandens evangeliebudskap.

Panenteism blev också grunden för modern "processteologi" bland naturvetare, och som spridit sig bland många av världens främsta forskare. Det är inte frågan om någon religion eller någon organisation, utan ett personligt förhållningssätt till världens förklaringsgrund – om holism som vi alla enhetligt ingår i. Jesus säger i denna logion att han Är i Livsanden, och Livsanden Är i honom – det är det primära! Denna beskrivning är också en analogi för tankemedvetandet på en kvantmekanisk nivå. Ljuset som är i Jesus är i oss alla, och därmed omsluts vi i ljuset av Livsanden – holism!

Logion 78

Jesus sade: "Varför har ni tagit er ut på landet? För att se ett vasstrå darra för vinden? Eller för att se en människa med mjuka kläder, med den klädsmaak som era herremän tagit på sig? Men, de är klädda i fina kläder, och kan aldrig begripa sanningen."

Kommentar: Kläder eller åskådning och beteende. Någonting man själv väljer att kläda sig med. I denna logion ges exempel på opportunist eller populism – att vara till behag, att klä sig i mjuka kläder; det är den breda vägen, inför världen, men inte inför Livsanden.

Logion 79

En kvinna ur folkmängden sade till Jesus: "Lyckligt är det moderliv som bar dig, och de bröst som närde dig.

Jesus sade till kvinnan: "Lyckliga är de som hör Livsandens ord och tar till sig dem sanningenligt. För det kommer dagar då ni säger: Lyckligt är det moderliv som inte blivit havande, och de bröst som inte gav mjölk."

Kommentar: Jesus varnar för att de Jesustrogna kommer att förföljas, fångslas och dödas. Därför ger Jesus en vink om en kommande katastrof. Ledaren för dessa förföljelser blev en polischef med namnet Saul.

Logion 80

Jesus sade: "Var och en som lärde känna världen, fann kroppen, och alla som fann kroppen, är världen inte värdig."

Kommentar: Känna världens kropp och dess maktförhållanden, leder till avståndstagande över världens kärlekslösa orättvisor. I dag finns slaveri, och utnyttjandet av billig arbetskraft med människor utan fria demokratiska rättigheter. Precis som på Jesus tid utnyttjas människorna som handelsvaror, och som produktions- och konsumentkroppar. Jesus utgör själv den symboliska alternativa kroppen till denna värld. Där människorna och det goda samhället blir Ljusrikets kropp.

Logion 81

Jesus sade: "Låt den framgångsrike bli rik, och låt den andligt starke avstå från rikedom."

Kommentar: Att eftersträva rikedom genom spekulation, på andras bekostnad, går inte ihop med Jesu lära. Enligt Jesus bör ägande snarare anses som förvaltande av gemensam egendom, med Livsanden som rättsinnehavaren. I det korta livet tillåter Jesus rikedom (det handlar om oförtjänt profiterande), men som ändå inte är något att stå efter, detta skall ses som en övergångstid. Ingen kan ju ta med sig några skatter genom nålsögat, det vill säga genom medvetandet. Ovanstående logion kan begripas i jämförelse med övriga evangelietexter.

Logion 82

Jesus sade: Var och en som är i närheten av mig är nära elden, och de som är långt ifrån mig är långt från Ljusriket."

Kommentar: De som tidigt stod nära Jesus fick smaka på förföljelse och förintelse. Det går hett till i Jesus närhet, men de som medvetet avstår från elden, eller symbolikens andliga vindar som sveper fram, blir detsamma som att avstå från Livsandens ändamålsenliga utveckling. Det handlar om Jesus klarspråk!

Logion 83

Jesus sade: "Människors visioner om Ljusriket är uppenbara, men ljusen inom var och en är förborgade i Livsandens ljus. Livsandens testamente skall uppenbaras, men är ännu förborgat i Livsandens ljus."

Kommentar: Religionerna i världen är människornas provisorium. Om Livsandens Ljusrike vet vi ännu inte så mycket. Därför är det viktigt för religionerna att vara toleranta, att inte alltför ihärdigt hävda den egna allenarådande sanningen; hela sanningen är det alltså bara innehavaren av Ljusriket som känner till.

Ovanstående logion berättar något om självkännedom, nämligen vad andra tycker och tänker om mig, och de åsikter och handlingar jag för fram till mina medmänniskor. Eftersom deras tankar om mig är förborgat i deras tankar, och som Livsanden förborgat i sina tankar, så är det bara jag själv som inte riktigt vet vad andra tycker och tänker om mig och mina göranden – om ingen berättar öppet om dessa tankar förstås. Det är först och främst andra som betraktar och bedömer dig, och så måste det få vara. Men, man bör berätta och uppmuntra varandra för uppbyggelsens skull.

Logion 84

Jesus sade: "Den dag ni får se ert rätta jag, gläds ni. Men då ni får se er själva, före er nya skapelse, och innan ni förändrade ert sinnelag, det som skulle lett till döden; hur skall ni orka se er själva så som ni var tidigare?"

Kommentar: Jesus menar att du måste lära känna dig själv för att kunna känna för andra; att förstå det egna beteendet för att förstå andras beteenden. Det berättas om begreppet "tvilling", eller om en människas "alter ego", vilket kan förklaras som modern gestaltpsykologi. Inom var och en finns alltså möjligheten till förändring, från det mörka till en ljusets människa. Tänk positivt är ett av många moderna uttryck för ungefär samma sak.

Logion 85

Jesus sade: "Adam skapades ur en stor kraftkälla och stor rikedom, men han blev er inte värdig. Om han varit värdig hade han inte smakat döden."

Kommentar: "Adam" är hebreiska och betyder människor (här pluralis). På grund av genusförbistring finns det flera varianter om beskrivningen av människan, som hon eller han. I dag pratar vi allmänt om människan som "hon". Jesus ger ofta exemplet att två ska bli ett, och menar helt enkelt: jämlikhet – oavsett kön, eller klassgränser. Människan blir värdigt evigt liv om hon vill ändra sinnelaget. Men, det finns ingen mening med evigt liv om människorna ändå inte kan göra livet meningsfullt. Meningsfullheten förklaras i de fem evangelietexterna.

Torftigheten säger att evigt liv är ingenting att stå efter, medan meningsfullheten förändrar till något att stå efter, till eviga ovärderliga värden.

Logion 86

Jesus sade: "Rävarna har sina hålor och fåglarna sina bon. Men mänskligheten har inte hittat platsen för vederkvickelse."

Kommentar: I ljuset hos var och en uppstår medvetenhet om vad som kan leda till vederkvickelse. Detta lär man sig i gemenskap genom påverkan av Evangelium från Livsanden. Förkunnelsen handlar alltså om att påvisa meningsfullheten med livet och förändringen av världsordningen, vilket också förkunnarna oftast gör.

Logion 87

Jesus sade: "Bedrövlig är den kropp som är beroende av kroppen. Och bedrövlig är den själ som är beroende av dessa två tillsammans."

Kommentar: Kropp, intellekt och själ måste bli i harmoni och i en överensstämmande enhet! Du är samme människa även om du förändras till en ljusmänniska och uppstår från död till liv! En "kroppsjäl" är inte beroende av en "kropp som är beroende av en kropp"! Kroppen består enbart av stoft och är helt betydelselöst vid en uppståndelse. Själen (medvetandet) är en kroppsjäl oavsett kroppen.

Logion 88

Jesus sade: "Sändebuden och profeterna skall komma och ge vad som tillkommer er. Ni, i er tur, skall ge dem vad ni kan, och fråga er själva: Vilken dag kommer de och hämtar vad som tillkommer dem?"

Kommentar: Frågan är alltså ställd av många, som också försöker att förbereda sig inför den dagen. Tidsbegreppen blir rörliga beroende på vårt nuvarande kunskapsmedvetande. Dagen som gäller, är egentiden (Jfr Einstein, m.fl.), och relationerna med Livsanden sker kontinuerligt. Denna logion tycks ändå vara förborgad i Livsandens avsikter, men som ännu inte är kända. Ett annat betraktelsesätt är att se sändebuden och profeterna som redan komna genom, bl.a de hebreiska skrifterna, som förberedde oss om Jesus. Och vi, i vår tur, ska ta till oss kunskaperna till förändring. Dagen de kommer är då ni kan ge dem en ny ljusmänniska, nämligen dig själv.

Logion 89

Jesus sade: "Varför tvättar ni bara koppens utsida? Förstår ni inte, att den som tvättar insidan även är den som tvättar utsidan."

Kommentar: Koppen, eller kärlet, som består av jordens stoft (människan består av tjugo grundämnen), kan alltid putsas och se prydlig ut. Om religionernas tempelbyggnader är koppen, blir Jesus symbolik klar. Prydligheten är estetik för världen. Nu står vi där i en utveckling som inte riktigt stått i överensstämmelse med Evangelium. Möjligheten finns ändå för en hoppfull förändring.

Låt templen vara så vackra och njutbara som de verkligen är, och låt dem vara till för gemenskap, så som det fungerar i dag. Kom själv till insikt om att templet inom dig tvättas av ett ljus som är av ett annat virke än tempelbyggnaderna. Och denna insikt har trots allt kommit till seger, även om medvetandet om denna seger, däremot, än så länge är ganska vagt hos många.

Om ert ljus, vill Parakleten i dag göra er medvetna om. Bara för att ni ska kunna förändras och komma världens hårt utsatta människor till större nytta. I Parakletens tjänst tvättas ni genom Livsanden.

Logion 90

Jesus sade: "Kom till mig, mitt ok är inte besvärligt och mitt herravälde är mildt, och det skall ni själva förlita er på."

Kommentar: Att smaka på Jesus ok är i dag inte betungande. Men det kan kännas anorlunda och ovan under andens vindar, då förändringar sker; då världen förändras i de stora svepen. Vissa människor kommer till insikt, och har resurserna att bära denna förändring. Världsordningen och människorna måste nämligen förändras. Det är endast för denna förändring som Jesus agerar, vilket han alltid har gjort. Därför har Parakleten kommit på plats.

Logion 91

De sade till honom: "Säg oss vem du är, för att vi skall tro dig!"

Jesus sade till dem: "Ni prövar himlens och jordens ansikte, men ni känner inte den ni prövar, och ni vet heller inte hur det skall prövas i den nuvarande tiden."

Kommentar: Jesus formar sig inte efter världen, han säger att han själv formar världen med sina anhängare och allierade. Och detta görs med kärlek och utan makt. Att pröva Jesus låter sig inte göras, han är redan prövad av Livsanden. Jesus lovar oss Parakleten, som nu i vår tid också infinner sig och står till den nya världens förfogande.

Världsordningen och människorna tycks nämligen ha allvarliga problem för överlevnaden. Det grundar sig på Mamons oansvariga behandling av Jordens miljö. Det gäller den globala uppvärmningen. Ett vetenskapligt faktum! För några år sedan trodde forskningen att världen hade omkring hundra år på sig innan katastrofen skulle slå till. I dag anser en samlad vetenskaplig kår, att om vi inte omedelbart gör kraftfulla åtgärder – inom högst två till tre år – så kan det vara omöjligt att upprätthålla den värld som vi i dag lever i. Om tjugo-trettio år kan det vara försent, om inte all kraft sätts in just nu!

Nu handlar det inte om att upprätthålla världsordningen, det är världen och livet som i stället ska räddas och upprätthållas.

Detta är inte ett religiöst domedagstänkande, detta är domedagen skapad av Mamon av i dag! Människorna måste agera i solidaritet, som en enda enhet, för världens behov. Detta är själva poängen med Parakleten, som Jesus hjälper oss med. Jesus vill inte upprätthålla världsordningen – det är i stället människorna han vill rädda.

Att medvetet agera är det absolut rätta i denna situation!

Logion 92

Jesus sade: "Sök och ni skall finna. Om det ni frågade om tidigare, hade jag då ingenting att berätta. Nu vill jag emellertid berätta om det ni frågade om, men nu är det ingen som söker svaren."

Kommentar: I dag är det ingen som frågat Jesus hur han egentligen ser på vår tid, om Ordets betydelse, och frågat om det blev som Jesus själv tänkt. Jesus skulle säkert vilja svara på detta. Om det nu finns några som är intresserade, och vågar låta resa upp sig i vinden.

Logion 93

Jesus sade: "Ge inte det heliga till hundarna, för de kastar det i smutsen. Och kasta inte pärlor för svinen, för de trampar ned dem i jorden."

Kommentar: Insikten i medvetandet avgör hur vi ställer oss i relationen Livsanden kontra världsordningen. Denna insikt måste vara något värd, så att det inte blir kastat i smutsen. De värdefulla pärlorna bör mobiliseras för att världen skall kunna förändras. Det finns inga andra än de med insikt för att kunna gå till verket. De medvetna har alltså ett stort ansvar, som inte på något sätt går att avsvära sig. Detta ansvar är kopplat med själva livet; bara för alla människors skull.

Logion 94

Jesus sade: "För den som söker skall finna, och för den som knackar på skall det vara öppet."

Kommentar: Detta gäller för alla som vågar ta steget, bara man har ett öppet medvetande. Enligt Jesus står vi och trampar vid dörren, vilket vi gjort under tvåtusen år, men vi har egentligen inte knackat på ordentligt. Knacka på och gå till handling! Det är Jesus handlingsprogram som gäller!

Logion 95

Jesus sade: "Om ni har pengar, låna inte ut det mot ränta. Ge det hellre till någon som behöver dem."

Kommentar: Tänk efter själv: vad skall du ha mycket pengar till – om du nu har det?

Logion 96

Jesus sade: "Ljusriket liknar en kvinna. Hon tog lite surdeg och blandade med degen, och bakade stora brödstycken. De med två öron hör bättre."

Kommentar: Som en kopieringsmaskin, eller Internet. Förkunnelsen sprider sig på alla sätt och vis, i kyrkor och församlingar. Ljusriket blir till i gemenskap, av var och en, i en mångfaldens gemenskap. Jesus uttalade sina liknelser till ett jordbrukande folk och vanliga arbetsmänniskor. Men dessa uttalanden fick även tidlösa betydelser över generationsgränserna. Alla kan förstå Jesus!

Logion 97

Jesus sade: "Ljusriket liknar en kvinna, som bär en kruka fylld med mjöl. Medan hon går längs en väg, lossnar krukans öra, och mjölet rinner ut bakom henne på vägen. Hon upptäckte inte att kukan gått sönder. När hon kom hem, satte hon ner kukan och fann den tom."

Kommentar: Det goda exemplet på flygbladsutdelning eller media! Jesus visste att människor kan vara pratsamma, eller sociala, ett beteende som han kärleksfullt utnyttjade för spridningen av evangelium. "Du får inte berätta detta för någon", sade Jesus, då han i själva verket visste att människorna gjorde tvärtom. På grund av människornas pratsamhet om alla förunderliga saker som hände kring Jesus, så kunde en hel del kunskap spridas av enkla människor. Jesus lära spreds explosionsartat på sin tid, och skulle utgöra ett hot mot förtryckarna.

Trots kristenhetens ofullkomlighet, segrade det goda arvet från Jesus ursprungliga evangeliebudskap och gör människorna mogna i vår tid. Bara vår tids Jesustrogna nu kan bli medvetna om att de verkligen är tillräckligt mogna och har rent mjöl i påsen.

Logion 98

Jesus sade: "Ljusriket liknar en människa som önskar döda någon mäktig person. I hemmet stöttes svärdet i väggen, som för att finna huruvida handen var att lita på. Sedan dödas den mäktige."

Kommentar: "Mäktig person" är världsordningen. "Svärdet" är Jesus kraftfulla ord, som prövas av förkunnelsens förmåga att handskas med detta slagkraftiga vapen. Om vapnet används rätt kan berg flyttas. Detta var propaganda från Jesus, och doldes i liknelser, som förklarades av hans lärjungar och förkunnare.

En av orsakerna till att Jesus "talade i gåtor" berodde på faran för både Jesus och lyssnarskaran; de förföljdes omedelbart om Sauls väktare kom på dem. Gåtorna har betydelse även av andra orsaker: som pedagogisk minnesbildning och ihågkommanden, och för prövningen och tillblivelsen i det korta livet. Det ligger i var och ens ansvar att ändra sig i medvetandet. De som inte har haft förmågan till detta är saliggjorda; de som borde kunnat förändra sig, men i stället valt den breda och egoistiska vägen, har själva gjort sina val.

Logion 99

Lärjungarna sade till Jesus: "Dina bröder och din mor står utanför.

Jesus sade till dem: De som gör Livsandens vilja är mina bröder och min mor. Det är sådana människor som skall inträda i Ljusriket."

Kommentar: Det genetiska arvet är alltså aldrig avgörande, utan det är det andliga arvet, det som man själv tagit till sig medan man passerade jordelivet, som är utslagsgivande. Jesus gör klart vad som krävs inför Livsanden!

Logion 100

De visade Jesus ett guldmynt och sade till honom: "Romarna kräver skatter av oss, är det rätt?"

Jesus sade till dem: Ge till kejsaren vad som tillhör honom, ge Livsanden vad som tillhör Livsanden, och ge mig vad som är mitt."

Kommentar: Jesus definierar hur vi ska handskas med världen, genom att bl.a. aldrig ta till våld; att ge Livsanden chansen att låta oss påverkas; att låta oss bli till medan vi passerar, genom Jesus! Men ovanstående ord, utnyttjades av de kristna kungarna, kejsarna och maktmänniskorna i långa tider. De tog makten över de Jesustrogna, och utnyttjade Jesus ord precis på det sättet att de själva skulle tjäna på det – ekonomiskt och maktpolitiskt!

I det korta livet skulle de Jesustroende alltså ignorera makthavarna, och av taktiska skäl anpassa sig till situationen, för att istället förkunna om det kommande Ljusriket. Men, Jesus varnade också för att människas makt över människa bara leder till fördärv. Människor skulle aldrig behöva förlita sig på världsordningens maktpapparater, utan i stället aktivt avslöja orättvisorna med denna världsordning.

Logion 101

Jesus sade: "Var och en som inte kan förakta sin far och mor på det sätt jag gör, kan inte bli mina lärjungar. Och den som inte älskar sin far och mor på det sätt jag gör, är heller inte mina efterföljare. För min mor..., men min riktiga mor gav mig liv."

Kommentar: Det saknas omkring tjugofem bokstäver i denna text, som ännu inte hittats. Med stor sannolikhet har Jesus menat, att det är viktigt för en mor och far att ge barnet föredömlig kärlek, att de själva heller inte får vara hatfyllda mot andra människor. Jesus menar alltid att det är felaktiga beteenden han hatar och föraktar. Därför skall människorna förändras.

Logion 102

Jesus sade: "Fördöm dessa fariséer! De liknar hundar som sover i en krubba. Hundarna äter inte av kornas foder och låter heller inte korna komma åt att äta.

Kommentar: Det är med fariséerna som konfrontationen uppstår och blir världshistoria. Jesus hade många vänner bland fariséerna, och det var bland dem han skolades. Vad han inte kunde med hos de ledande fariséerna var att de inte levde som de lärde ut. Detta beteende är symptomatiskt med alla makthavare: att inte själva leva så som andra tvingas till.

Logion 103

Jesus sade: "Välsignade är de, som vet när rövorna går till attack. De kan därför samla ihop sina värdefulla resurser, och vara förberedda innan rövorna anlant."

Kommentar: Jesus förmedlade ett psykologiskt beredskapstänkande för den fortsatta andliga kampen. Trots detta förråddes Jesus och hans anhängare, som resulterar i förföljelser och död.

Logion 104

De sade till Jesus: "Kom nu, låt oss be och fasta.

Jesus sade: Vilken synd har då jag varit upphov till, och vad har jag låtit vara ogjort? Vänta hellre tills brudgummen lämnar brudsviten, då kan ni fasta och be."

Kommentar: Jesus lämnar också människorna efter sin uppståndelse. Människorna har hittat sina herdar, som inte alltid varit i klass med Jesus, men många har alltså blivit tvillingar eller jämlikar till Jesus, precis som Tomas. Men Jesus verkliga ord, som vi bara kan se i de fem evangelierna, förkunnas allt mer i vår tid, och möjliggör därför att Evangelium sakta men säkert får en ny vändning, med nya vindar, som sprider den nya Jesusintentionen.

Logion 105

Jesus sade: "Var och en som känner fadern och modern, skall komma att kallas prostituerade."

Kommentar: Livsanden, har många gånger kallats Herren (Adonai), vilket alltså kommit från den hebreiska patriarkaliska kulturtraditionen. Ovanstående logion kan mycket väl vara ord för framtiden, för vår tid, då vi kommit till insikt om Livsanden, som vare sig Herre eller Livets Moder, utan i stället – Livsanden. De kvinnliga inslagen i Jesus ord förvandlades många gånger till ondskefullt förtal av dem som inte kunde tåla Jesus inflytande över Gudsbeskrivningen.

Maria Magdalena, Jesus nära vän, gjordes till sköka av vissa hatfyllda fiender till Jesus. Detta har levt med kristenheten ända fram till vår tid. Jesus kanske, med sin fulla rätt, haft ett förhållande med Maria Magdalena – och varför skulle han inte kunna ha haft det? Historiciteten är en sak, men se det i så fall som föredömlig romantik, för kärlekens skull.

Logion 106

Jesus sade: "När ni gör två till en, skall ni vara Adams barn. Men när ni säger, berg flytta dig, skall det flytta sig."

Kommentar: Adams (människors) barn är alltså det som ansågs som arvsynnen, vilket gör vissa delar av skrifterna ogiltiga, enligt Jesus. Och när vi kommer till insikt att ord som skadar medmänniskor inte tillhör Jesus och Livsanden, då tar vi bort dessa berg som tyngde ned människorna. Jesus uppmanar till fler skördearbetare, som ska rensa bort ogräset. Detta är ett konkret exempel på vad Jesus verkligen menade; och som befriar heliga texter från oheliga.

"Göra två till en", är demokratisk jämlikhet eller gemenskap för människorna – en demokrati byggt med en hörnsten av ett annat slag än vad vi sett i historien.

Med "Adams" barn, enligt denna logion, är dock menat som de ursprungliga "människobarnen", födda i ljuset.

Logion 107

Jesus sade: "Ljusriket liknar en fåraherde, som har hundra får. Ett av fåren gick vilse, och det var det största fåret. Herden lämnade de nittionio andra fåren för att finna det vilsekomna fåret. Efter det han letat och funnit fåret sade han: Jag älskar dig mer än de andra nittionio."

Kommentar: Denna historia visar något principiellt. Det gäller frågan om vi kan offra eller utnyttja någon enstaka bara för det stora flertalets skull (utilism). Jesus visar här att vi inte kan det. De vilsegångna älskas speciellt mycket, samma sak med de minsta i världen, de blir störst hos Livsanden!

I historien har många offrats för "sakens skull", eller "för flertalets bästa". Det sägs att Jesus dog för våra synders skull. Det gjorde han säkert, men inte för att frigöra människorna från ansvar för sina handlingar mot medmänniskorna. Att Jesus tog på sig människans synd, som en syndabock, skulle få det mesta i Jesus berättelser att rämna. Denna värdering tillhör den hebreiska sagotraditionen, men som har sin varnande aktualitet än i dag! Jesus mördades på grund av människas makt över människa, som bara lett till elände! Människorna är alltså ansvariga för sina handlingar!

Logion 108

Jesus sade: "Var och en som dricker ur min mun kommer att bli som mig; jag själv skall bli den människan, och det fördolda skall uppdagas för er."

Kommentar: Jesus är källan! Visst kan vi ta efter Jesus och bli som han – jämlikar! Till sammans blir vi till i Livsanden och Livsanden blir i oss. Och i Livsanden kommer vi till insikt om sakernas natur.

Logion 109

Jesus sade: "Ljusriket liknar en människa, som har en skatt gömd i sin åker utan att veta om det. Och när han dog, ärvde sonen honom. Men sonen visste inte att han ärvt en skatt. Och sonen tog och sålde sin åker. Den nye ägaren började plöja, och upptäckte då skatten; därefter började han investera den värdefulla gåvan till alla som var intresserade."

Kommentar: Skatten som vi kan hitta, måste naturligtvis visas upp för alla dem som är in-

tresserade. Alla skall ju få bli medvetna om denna värdefulla skatt. Förkunnelsen är därför inne i en ny fas, för vår tid och vår tids människor, men i ett ursprungligare skick, så som Jesus predikade! Förkunnarna måste därför kunna förändras efter vår tids vindar, för att möjliggöra att Jesus intentioner förverkligas och levandegörs!

Förändringar behöver inte bli så svårt; traditioner och liturgi är ju till för kunskapspåminnelse, Gudskänning och för gemenskap och bör så kunna förbli. Förändringen kan ske genom kunskapsutveckling om att världsordningen har kommit ända hit, och med behovet av en förändring av världen, bara för alla människornas skull. Ingens lycka är viktigare än någon annans. Av den anledningen är alla berörda, och bör kunna förändras i respektive medvetande!

Logion 110

Jesus sade: "Låt den som vunnit världen och blivit rik, lära sig att avsvära sig den världen."

Kommentar: Denna logion har varit en stötesten för människor som haft makt i världen och över andra människor. Kejsardomen i både Konstantinopel och Rom, eller i den övriga kristnade världen, kunde aldrig tillåta sådana Jesusord. Hans ord var heller inte menat för dessa maktmänniskor. Med urskiljning kan vi se nyanserna med "rik" på bekostnad av andra människor, och "välstånd" av eget förvärv.

Logion 111

Jesus sade: "Himlarna och jorden skall vändas inför er, och alla som är levandegjorda av Livsanden behöver inte smaka döden. De som funnit sig själva, för dem är inte denna världen värdig."

Kommentar: Det korta livet, är till för tillblivelsens skull, och möjliggör en uppståndelse från död till liv. Himlarna och jorden ska ses i samband med nobelpristagaren Paul Diracs teser om mångvärldar, som tycks vara en realitet i detta sammanhang. Den åsikten delas av många vetenskapspersoner världen över – vilka inte alls är bakåtsträvande "kreationister", utan i stället anhängare av den framåtsträvande "processteologin".

Lär er skilja på kreationism och processteologi! Kreationister är fundamentalister och finns främst bland den kristna ultrahögern i USA. De vill politiskt utnyttja den vetenskapliga kunskapsutvecklingen och göra sin sak till vetenskapens sak, och detta är falskhet. För inte alls lång tid tillbaka var de bakåtsträvande bibelvrängare, och alltid varit lierade med Mamon!

Processteologerna däremot finns främst bland naturvetare, och flera av dessa tillhör de allra främsta bland forskare. De menar att livet inte uppkommit genom en slump, utan av en medveten ändamålsenlig utveckling. Processteologins anhängare finns sällan med bland religioner eller kyrkoorganisationer. Här borde mångfaldens gemenskap kunna bygga broar med en bärande hörnsten.

Logion 112

Jesus sade: "Förbannat är det kött som berott på själen. Förbannad är den själ som berott på köttet."

Kommentar: Kropp och själ är ett. "Kött" är en gammal benämning på människa eller människokroppen. Själen (medvetandet), är platsen för både en fördärvad människa, respektive en ljusets människa. Beror det fördärvade på köttet, så har själen varit tom och innehållslös. Beror det fördärvade på själen, så har det varit frågan om ett felaktigt sinnelag (medvetande).

Logion 113

Hans lärjungar sade till Jesus: "När skall ljusriket komma?"

Jesus sade: Det kommer när man minst anar och är inget som kommer genom att man väntar på det! Man kan inte säga att det är vare sig här eller där. Ljusriket sprider sig emellertid över hela jorden, men människorna kan inte riktigt förstå det.

Kommentar: Ljusriket föds man i genom medvetandet under det korta livet. Man kommer till insikt genom att Livsanden Är i mig och jag Är i Livsanden! Det inte människor riktigt kan se är att den ändamålsenliga utvecklingen sker kontinuerligt, vare sig man är troende eller inte, vilket skymmer sikten en aning.

Logion 114

Simon Petrus sade: "Låt Maria lämna oss, för kvinnor förtjänar inte denna form av liv. **Jesus sade:** I så fall skall jag visa henne hur hon blir man, så att hon också blir en levande ande liknande er. Därför att varje kvinna också kan göra sig till en "sådan man", och hon skall inträda i Guds himmelrike."

Kommentar: Jesus klargör i evangelietexterna att när kvinna och man blir ett, så är de jämlika. På Jesus tid fanns knappast någon medvetenhet om demokrati eller några större tankar på jämlikhet. Denna logion är omdiskuterad. Vissa har trott att Jesus bokstavigt menade att kvinnan måste göras till man för att få inträda i Ljusriket. Och därmed skulle även Jesus vara fördomsfull, eller att denna text skulle vara felaktig. Men, Jesus driver ju helt uppenbart med Petrus och hans oerhörda fördomar.

Jesus ironi finns ju med i samtliga fem evangelietexter, och kan aldrig läsas bokstavigt, för då kan man aldrig förstå någonting överhuvudtaget. Jesus skall alltid läsas mellan raderna. Emellertid: Efter Jesus upptuktelse av Petrus, blir Petrus den allra största förkunnaren av just Tomasevangeliet. Han blev tvilling med Jesus, och därmed en försvarare av jämlikheten över alla gränser. (Jfr Paulus kvinno- och människosyn!)

Hur kan jag påstå att denna kommentar är sant och inte bara ett önsketänkande? Tack vare att vi numera har alla fem evangelietexter, som kan jämföras. Det mesta faller på plats, genom Jesus liknelser och utsägelser.

Vissa har trott att ovanstående logion kommit till i ett senare skede, men det är knappast troligt! Det går heller inte att definiera bort Jesus ord, bara för att det inte passar vissa människors åsikter.

Efterskrift

MILJÖKATASTROF – ELLER TID TILL FÖRÄNDRING: Är Jesus ord, med bifogade kommentarer, pessimistiska eller positiva framtidsutsikter? Det beror på hur vi handskas med orden, och med vilka ögon vi ser på verkligheten. De hebreiska profeterna gjorde klart att människorna måste ändra sig så inte profetierna slår in. Där gavs alltså en möjlighet.

Tidigare vice presidenten i USA, **Al Gore**, har gjort klart att hela mänskligheten är på rak kurs in i en omfattande världskatastrof, på grund av den globala uppvärmningen. Argumenten har han fått av en numera samlad vetenskaplig expertis. Den ena forskningsorganisationen efter den andra, kommer nästan dagligen med varningar. Att misstro dem är inte speciellt omdömesfullt, med tanke på att verkligheten redan är i fatt oss – så som prognoserna för närvarande tolkas.

Vi går mot förändrade väderleksförhållanden; först global uppvärmning, med utökad torka i vissa delar av världen och ökad nederbörd i andra delar, och med starkare turbulens i vädret. Paradoxalt nog, kan dessa förändringar leda till en ny istid – på grund av förändringar av salthalten i Atlanten. Denna förändring kan leda till att Golfströmmen ändrar riktning. De nya klimatförhållandena, kommer knappast att kunna upprätthålla den nuvarande världssordningen. Denna apokalyps är människornas eget verk, under ledning av Mamon! Aldrig Guds straff! Allt ovanstående vet nu världens människor.

Kommer Mamon att lyckas lösa detta scenario? Knappast! Ingenting tyder på att Mamon kan stoppa och ändra sig självt. Lösningen för dem blir att sopa undan problemen under mattan, eller under jord. De skulle ersätta olja med mera kärnkraft.

Det som krävs är en ny livsstil och en ny livsanda – en skapelse av demokratiska och fria människor, och med en helt annorlunda syn på medmänniskorna!

PRESIDENTEN I USA, GEORGE W. BUSH har tvärtemot kontrahenten Al Gore, gjort klart att ingenting får hindra USA: s ekonomiska stabilitet (dominans) – inte ens rådande klimatförhållanden. Kaliforniens republikanske guvernör, **Arnold Schwarzenegger**, trotsade sin president och tog ett stort ansvar, då han införde världens tuffaste lagstiftning mot miljöfarliga utsläpp. Han menade att det går att ändra på situationen, oavsett om ekonomin blir lidande eller inte. Detta har skett med den goda viljan – och ekonomin i Kalifornien tycks inte ha blivit nämnvärt lidande.

Makthavarna i USA har länge hyst ovilja till samarbete med övriga världen för en minskning av utsläppen. Mot detta har Kina reagerat, de minskar inte heller, eftersom de först vill komma fatt den rika världens ekonomier, därefter är de beredda att ändra sin miljöpolitik. Men, bara under förutsättning att USA gör samma förändringar.

Ovanstående är skolexemplet på Mamons sandlådepolitik, och det som helt kan fördärva världen. Mamons utövande av makt är alltså de realiteter vi står inför.

Klimatförändringarna är nu synligjorda och mätbara, och accelererar år efter år. Expertisen anser att dessa förändringar går betydligt snabbare än enligt tidigare beräkningar.

När inlandsisen kom till på Grönland, för hundratusentals år sedan, inleddes denna med permafrost, som fick isen att börja växa på bara 10 år, enligt forskarna. Det är bland annat den isen som nu smälter och gör salthalten lägre, vilket alltså kan förändra förutsättningarna för Golfströmmen. Denna realitet tas inte på allvar på grund av en slags osannolikhetsför-lamning – detta kan väl bara inte vara sant, va?

Ansvar för denna dystra utveckling, kan bara läggas på dem som har makten över människorna. Jesus benämnde sådana maktmänniskor för "Mamon", vilka han beskrev som ansvarslösa, giriga och med dåliga medmänskliga egenskaper.

Mamon av i dag, är mera sofistikerade och anpassade till den moderna representativa demokratin, en demokrati som de dessutom själva äger, och som utnyttjas på smartaste och behändigaste sätt.

Trots all den kunskap som forskare och miljörelser rapporterat om, så har inte denna

verklighet tagits på fullaste allvar – som om vi hade massor av tid till godo. I dag tar världens makthavare detta på avvaktande allvar, men först tar de världsekonomin på ett större allvar, och detta är symptomatiskt med Mamon, så som Jesus beskrivit Mamon.

MAMON – ELLER ÄNDAMÅLSENIG UTVECKLING? Jesus ord är överlag mänsklighetens mest citerade. "Mamon" (aramaiska, Matt. 6:24, Luk. 16:13) i betydelsen av: försvarare av äganderätten över rikedom och tillgångar utöver de egna behoven, vilka tillskansats genom girighet och på en omoralisk grund. Jesus menar att ett otillbörligt utnyttjande av medmänniskor, för profitens skull, är fördärligt och olagligt, så som det förekommer i världen. Jesus kallar världsmaktens Gud för Mamon". Och Jesus säger: "Ni kan inte tjäna både Gud och Mamon!" Jesus varnade också för "den ohederlige Mamon".

"Mammon" med två m, är senlatin, via grekiskans "mamonas", med härledning från arameiskan. Mamon är i modern bemärkelse gestaltpsykologi; symbolik för de krafter som driver ägandemakten över medmänniskorna, och som därför bestämmer över världens maktutveckling.

"Mamon" används än i dag som begrepp, precis så som Jesus använder begreppet. Mamons välde har visat sig i en total världsomfattning, såväl i kommunistdiktaturer, i högerdiktaturer, som i västvärldens marknadsekonomier, och i stor blandning. Det handlar mycket om utnyttjandet av människor som konsument- och produktionskroppar. Meningsfullheten leder oftast till en illusionistisk konsumtionsdyrkan. Alternativ meningsfullhet till världsordningen finns emellertid i varierande omfattning, om nu inte människorna bakbinds av Mamon.

BILLIG ARBETSKRAFT – ELLER MENINGSFULLT LIV FÖR ALLA? I den globaliserade världsekonomin, tycks "billig arbetskraft" vara det mest eftersträvsvärda för Mamons anhängare, vilka frestar den rika världens medelklassmänniskor med massproducerade varor till lågpriser.

"Produktionskropparna" arbetar oftast utan fria demokratiska rättigheter, med diktatorisk lönepolitik, och med förbudet att organisera fackföreningar.

Tankar kring Tomasevangeliet, med länken till vår tid, borde i stället kunna säga oss något om de stora perspektiven. Det borde beröra var och ens tillvaro i en annorlunda global gemenskap. Det finns ingen demokrati utan jämlikhet!

Allt är prövat av människors alla triumferande viljor, och prövningarnas tid tycks ha kommit till en koordinatpunkt. Den punkten säger oss att bortom denna Mamons illusionsvärld står det oprövade och väntar!

Många människors undran över vad det blev av detta korta liv – för vem livet egentligen skulle ha blivit meningsfullt? Vad skulle kärlek och rättvisa egentligen kunnat ha inneburit? Dessa frågor har inte fått sina svar av Mamons makthavare, men detta har Jesus gett oss svar på! Ingen människas lycka är viktigare än någon annans!

Den konstruktiva och ändamålsenliga utvecklingen för det goda samhället, har däremot redan kommit på plats, utan att vi riktigt har sett det. Det har skett genom människors goda vilja, i alla dess anknytningspunkter av forskning, kunskapsutveckling, företagande och i arbetet för varandra. I denna utveckling har människan gjort sina största framgångar. Det har skett parallellt och interagerande med Mamons världsherravälde, i det korta livet.

Det mest kännetecknande för Mamon har varit destruktiv finansspekulation, strävan efter hegemoni över marknader, och makt över splittrade människor. Och Mamons välde har därför visats vara odugligt och otillräckligt, för att tillgodose människornas frihetslängtan och reella behov.

Ändamålsenlig utveckling är grunden för människans historiska utveckling, av socialisationen, och av de positiva, konstruktiva och materiella värdena. Det har skett, och sker framförallt i dag, i en gemenskap som yttrar sig i den ändamålsenliga "processutvecklingen". I dessa processer har aldrig, konservatismen, liberalismen, kommunism, socialismen

eller teokrati, varit avgörande för framkomligheten. Det är hos var och en, med en god vilja, som fått den kvalitativa utvecklingen att snurra, till allt det ändamålsenliga som människorna skapat. I denna process har Mamon enbart varit en black om foten!

MAMONS ROLL ÖVER VÄRLDSUTVECKLINGEN, har i ovanstående sammanhang, alltid varit att tilltvinga sig hegemoni över ovanstående utveckling! Det har historiskt skett genom människas makt över människa, vilket bara lett till människornas fördärv! Krig och nöd har varit ett av kännetecknen; ekonomisk spekulation och kontraproduktiv vanskötsel över den ändamålsenliga utvecklingen, har varit ett annat kännetecken; ansvarlöshet för människors välfärd, och vanskötsel för miljöutvecklingen, är ytterligare ett kännetecken. Många kännetecken tillsammans gör Mamon till något livsodugligt, och kommer därför att ersättas, genom att hörnstenen åter sätts på plats,

Mamon kontra ändamålsenlig utveckling har fram till vår tid varit, den "dialektiska tanke-motorn" som genom urskiljning utvecklat världen. Den utvecklingen har varit på gott och på ont, vilket vi tydligt kan se! Var och en borde nu själv kunna begripa vad vi står inför, och vilka val som krävs av var och en. Behövs Mamon? Svaret enligt Jesus är att Mamon inte behövs! Allt har kommit på plats, genom den urskiljning som skett, på alla nivåer av mänskliga processer! Så är det!

Det Jesus sagt, har han också alltid menat! Frågan som jag ställer till er är, vad vill ni göra med det som nu ligger framför er?