



Etik och moral

Ljuset i mörkret

Tankar kring makt och demokrati

Ljuset i mörkret ©
Rikare Liv – Civilisation, 2008
Paul Lindberg

www.rikareliv.info

LJUSET I MÖRKRET

Etik och moral

Av Paul Lindberg

Värderingarna kring *de båda principerna* är hörnstenen i den andliga civilisationen, eller uttryckt som läran om *etik* och den *moral* vi bör använda oss av. Det gäller kunskapens ljus som vi skall söka, för att kunna lysa över mörkret som råder i världen.

Ganska enkel symbolik, kan det tyckas. Ändå råder ett skriande mörker över folkflertalens existens i denna världsordning.

Förklaringsgrunden gäller att världen behärskas av en hel del ondska och människorna kan vara slavar under denna tingens ordning. Både som utövare och som offer.

Denna skapelse, det vill säga människans egen världsordning, som den ser ut i dag, bottnar i en förvriden olydnad till Livsandens budskap om kärlek, rättvisa och tolerans, vilket resulterat i ofullkomlighet och lidande för en stor del av världens människor. Och denna förvridenhet skulle människorna egentligen själva kunna ändra på, men gör det inte.

KONFLIKTEN MELLAN DET ONDA som finns i världen och de goda principerna, uppenbaras av alla människor, vilket kommer till klarhet i medvetandet om man söker Livsandens. Därför är människan skyldig att medverka till att befria de goda principerna, så att vi inte blir bundna i denna världens ordning, enligt världsreligionernas samfälliga värderingar. Men många lever ändå efter dessa goda principer idag, vilket visar sig i en mångfald av yttringar i det goda samhället.

Det står ganska klart att det inte är Livsandens som skapat ofullkomligheten i världen. Det liv många människor lever, eller genomlider, var inte menat som det verkliga livet.

Förutsättningarna för det goda samhället har alltid funnits, men har alltid saboterats av dem som vill något helt annat. Det mänskliga styret, utan Livsandens vägledning, ledde till en revolterande blandning av egoistisk *kannibalisering*, eller ohämmat utnyttjande av medmänniskor.

Den världsliga överlevnadsprocessen blev i stället en enda stor orgie av maktmissbruk, resulterande i att i alla förehavanden för överlevnad sker den mörka principen av *människas makt över människa* och *exploatering* – att äta eller ätas – analogt med tesen om arternas kamp. Men även darwinister av idag är helt på det klara över att det inte ska behöva vara på det sättet.

Maten, exempelvis, kommer från den reellt levande conceptionsprocessen från växtlivet, såsom frön, växter och frukter av alla slag. Men det kommer också från djurlivets påtvingade reproducering, med en plågande djurhållning och ett slaktande med oerhörda lidanden. Det är många gånger ett slaktande i paritet med krigandet – helt onaturligt för många.

Vi är nu tillvända denna ordning och indoktrinerade om att detta är naturenligt. Men vilka vill utsätta sig själva och sina barn att se ett slakthus i full aktion. Många känner olust och illamående inför detta, i lika hög grad som vi inte vill bli utsatta för krigets vedermödor.

Varför känner människor så inför slaktandet? Ja, reaktionen mot sådant är kanske ett hälsotecken som tyder på ett normalt medlidande och ett onormalt leverne. Inför allt ont i världen, som exempelvis i de mänskliga relationerna eller i relationen med miljön, sätter vi på skyggglappar, både frivilligt eller påtvingat, med hjälp från manipulerande maktintressenter. Detta mörker leder oftast till elände i slutänden, har det visat sig.

Genomgående tycks ändå människan i sina tolkningsförsök ha gjort riktiga analyser av de andliga budskapen men haft fel metoder och inflytande för att följa dem. Anden är villig men köttet är svagt. Vi har haft svårt att leva upp till de

andliga intentionerna och istället följt de världsliga lösningarna, det vill säga, att vi varit hörsamma och lydiga mot världsmakten men inte mot Livsanden. Vi lyder makthavarna, men vi är inte lydiga mot oss själva. Självlydnaden är den fria viljan för att vi skall kunna välja Livsandens intentioner. Vi vet i det stora hela vad som är rätt och fel. Trots det låter vi oss kontrolleras och manipuleras av vad och vilka som helst. Många människor är förtryckta och utnyttjade och därför är tillvaron för dem tappad på riktig meningsfullhet.

När ett kontrollbart utnyttjande är möjligt är också våldet och kriget kommersialiserat och möjliggjort, vilket är i linje med världens normala ordning och kontrolleras av dem med makten över människorna.

DET ONATURLIGA. Är det då inte meningen att människan ska leva av vad världen har att erbjuda? Var det inte Livsandens avsikt att ge människorna vad de ville ha? Jo visst, avsikten var att Livsanden ska ge oss det vi ber om. Men det vi ber om måste också vara rimligt och i linje med Livsandens avsikter.

Problemet är att destruktiva och maktfullkomliga krafter förstör de naturliga möjligheterna som erbjuds av Livsanden. De onaturliga exemplen kan tyvärr mångfaldigas, här bara några få exempel:

- ✓ Manipulation och oetisk matframställning i egoistiska syften för oskälga vinster.
- ✓ Politiskt maktmissbruk med följande svikna löften – de elementära mänskliga behoven infrias aldrig.
- ✓ Nationsgränser och historisk patriotism uppmuntrar till etnisk splittring mellan folken – i stället för att ge varandra etnisk variationsrik glädje.
- ✓ Industriell och kontraproduktiv vapentillverkning, med propagandistiska slagord om sysselsättning skapar endast elände för folkflertalen.
- ✓ Hierarkiskt nekande av kvinnans fullkomliga jämställdhet med mannen, har länge plågat världens människor.
- ✓ Homosexuellas utsatthet av kärlekslös intolerans har lett till förföljelser och självförnekelse av den naturliga, personliga sexuella läggningen.
- ✓ Hatfylld rasistpropaganda, som genom illusionistisk manipulation jämförs med yttrandefrihet av liberalextrémister, och så vidare.
- ✓ Egoism som politisk ideologi, i stället för ett solidariskt samhälle i gemenskap.
- ✓ Maktens jagande efter billig arbetskraft som en efterkolonial företelse, lägger hinder för den naturliga och eftersträvansvärda demokratin för det goda samhället.

Demokratiprincipen fördunklas genom att ställas i splittring och falskhet mellan människorna och Livsanden. Eftersom frihets- och demokratisträvandena är

lydnad mot Livsanden, gäller det inordningen i folkflertalets objektiva gemenskap.

Demokrati kan bara fullkomnas om ingen missbrukar den, och Livsanden är dess absoluta garant.

Hur kan man säga att Livsanden är garanten, vad tyder på det? Ja, med all mänsklig religionserfarenhet och makthistorik vet vi idag att det mänskliga ledarskapet med *människas makt över människa* bara varit till hennes skada. Detta gäller både för de andliga som för de världsliga förhållandena.

När vi inte kan lita på människans goda vilja, vad det gäller bästa ledning, måste vi istället kunna lita på Livsanden. Demokrati ingår i Livsandens anordningar, alla intentioner tyder på det. Det är så jag tolkar Jesus – även om demokratibegreppet har komprometterats i den moderna världsordningen.

Vi måste således lära oss demokrati under Livsandens ledning (inte mänsklig teokrati) för att kunna forma det goda samhället. Felet med en ofullständig demokrati ligger hos dem som misstänkliggör, motargumenterar och missbrukar demokratin för egoistiska syften.

Någon verklig demokrati råder alltså inte idag, och för detta finns för närvarande inga riktiga förutsättningar. Demokratin är tyvärr, många gånger, den egenlyttiga tummelplatsen för dem som hellre vill kontrollera människorna, istället för att tjäna människorna. Demokratin blir i stället för många en möjlig väg för karriär och makt.

Men är det då bättre med självbestämmande, utan lydnad under någon makt överhuvudtaget? Nej, inte alls! Men ett suveränt självbestämmande under Livsandens intentioner, vilket betyder ansvar och solidaritet, utan en kränkande blind lydnad, är ett bättre alternativ.

Ansvar innebär istället solidaritet och kärlek till medmänniskorna, djuren, naturen för livet och det goda samhället. Det som allmänt gäller i världen är att omogna barnmänniskor (infantilism) är utan lydnad överhuvudtaget, men kan lära sig lydnad i en ickeauktoritär demokrati.

Barnen till barnmänniskorna bestämmer själva när inte föräldrarna klarar av det. Eftergivenheten skadar både de vuxna och barnen, och frihet utan lydnad blir tragisk söndring.

Frihet och självbestämmande under Livsanden är länkat med ett löfte om en ljusare framtid och ett rikare liv.

Världsordningen åskådliggörs tydligt i bristen på etik och moral överlag. Människorna far illa, och miljön rubbas i sina grundvalar. Och denna uppfattning grundar sig på något helt annat än religiös eller politisk fanatism. Se världen med nya ögon! Vakna nu, sedan är det försent!

Paul Lindberg

